

"Prøv alt, hold fast ved det gode" (1 Thess 5,21)

Denne måneds ord er hentet fra apostlen Paulus' afsluttende anbefalinger til menigheden i Thessaloniki.: "Udsluk ikke Ånden, ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast ved det gode, hold jer fra det onde i enhver skikkelse".¹

Profeti og dømmekraft, dialog og lytten, det er Paulus' instruktioner til den menighed, der kort forinden havde begivet sig ud på troens vej.

Blandt Åndens forskellige gaver satte Paulus stor pris på profetiens gave.² Profeten er ikke en, der forudsiger fremtiden, men en, der har gaven til at se og forstå den personlige og kollektive historie fra Guds synsvinkel.

Men alle gaver er vejledt af kærligheden, af broderkærligheden³, som er den største gave.

Augustin af Hippo bemærker, at kun kærligheden gør det muligt at vurdere hvilken attitude man bør indtage i den enkelte situation.⁴

"Prøv alt, hold fast ved det gode"

Vi skal være i stand til ikke kun at se på personlige gaver, men også på de mange muligheder og komplekse synspunkter og meninger, der åbner sig for os hos dem, der er tæt på os, og som vi konfronteres med, måske hos mennesker, vi møder tilfældigt. Over for alle er det vigtigt at holde fast i vores autenticitet, men også at være opmærksom på, hvor begrænsede vores egne synspunkter kan være.

Dette Livets Ord kunne være et motto, der kan bruges i enhver situation med dialog og konfrontation. At lytte til andre, ikke nødvendigvis for at acceptere alt, men for at vide, at det er muligt at finde noget godt i det, andre siger. Det fremmer en åbenhed i sind og hjerte. Det er at skabe et kærlighedsrum i os selv, og derved åbner vi for muligheden af at opbygge noget sammen.

"Prøv alt, hold fast ved det gode"

P. Timothy Radcliffe, en af de teologer, der var til stede ved Den Katolske Kirkes sidste bispesynode om den synodale proces, bekræftede, at »det mest modige, vi kan gøre på denne synode, er at være oprigtige over for hinanden når det gælder vores tvivl og spørgsmål, dem vi ikke har noget

klart svar på. Så vil vi nærme os hinanden som søgende mennesker, som tiggere efter sandheden."⁵

I en samtale med nogle focolariner omkring samme synode, kommenterede Margaret Karram, Focolares president, følgende tanke: »Da jeg tænkte over det, indså jeg, at jeg ofte ikke havde modet til virkelig at sige, hvad jeg mente: måske af frygt for ikke at blive forstået, måske for ikke at sige noget, der var meget anderledes end flertallets mening. Jeg forstod, at det at være 'sandhedens tiggere' betyder at have en holdning af nærhed over for hinanden, hvor vi alle ønsker, hvad Gud ønsker, og hvor vi sammen leder efter det gode.«⁶

"Prøv alt, hold fast ved det gode"

Sådan oplevede Antía det, da hun deltog i scenekunstgruppen *Mosaico*, der blev oprettet i Spanien i 2017 som *Gen Rosso Local Project*. Den består af unge mennesker, som tilbyder deres erfaring af broderskab gennem deres kunst og deres workshops.

Antía fortæller os: »Det er forbindelsen til mine værdier: en broderlig verden, hvor alle (meget unge, uerfarne, sårbare ...) giver deres bidrag til dette projekt. Mosaico får mig til at tro på, at en mere forenet verden ikke er en utopi, på trods af de vanskeligheder og det hårde arbejde, det indebærer. Jeg er vokset op med gruppearbejde, med en dialog, der nogle gange kan virke for ærlig, og ofte har jeg været nødt til at opgive mine idéer, som jeg anså for at være de bedste. Men resultatet er, at »det gode« bliver bygget op bid for bid af os alle sammen.«⁷

Patrizia Mazzola og Livets ord teamet

1. 1 Thess 5,19-22

2. Se Johannes Paulus II, General audiens, 24.06.1992, nr. 7

3. Se 1 Kor 13

4. Se Augustinus af Hippo, Ep. Jo. 7, 8

5. Fader Timothy Radcliffe, Meditation nr. 3, Venskab, Bispesynode, Sacrofano, 2.10.2023

6. I samtale med focolarini, Margaret Karram, Focolares præsident, Rocca di Papa, 3.02.2024.

7. Mosaico GRLP følger projektet 'Strong without Violence', som er baseret på at organisere tre dages tværfaglige workshops med unge mennesker for at formidle værdier som ikke-vold, fred og dialog gennem kunst.