



Markus 10, 43-44

«Den, der vil være stor,
skal være de andres
tjener.»



Jesus er på vej til Jerusalem
med sine disciple,
og en uenighed opstår.
Jakob og Johannes beder om at
indtage ærespladserne at få lov
til at tage del »i hans herlighed«,
De ti andre disciple er forargede,
og gruppen bliver splittet.



Jesus var tålmodig med dem og
sagde: »Den af jer, der ønsker at
være den vigtigste,
skal være tjener for de andre.«



Chiara skrev om dette: »At elske er at
tjene. Jesus kom ikke for at bestemme,
men for at tjene. At tjene, at tjene
hinanden er kristendom, og de, der
praktiserer den - og alle kan gøre det -
har gjort det alt sammen.
Og det vil ikke være uden konsekvenser.
Fordi det er levende kristendom, vil det
være en ild, der blusser op.«



Vi kan leve efter Jesu eksempel,
der vaskede sine disciples fødder.
Vi kan også være tjenere
for vores næste.



»Jeg voksede op i en smuk familie og manglede
intet. En dag mødte jeg nogle venner, som
ønskede at omsætte Ordet i praksis.
Af dem lærte jeg at se Jesus i
hver eneste næste. Jeg forsøgte også at
begynde at leve på den måde.



Jeg startede med små ting.
Derhjemme skændtes og råbte jeg ofte af
mine mindre brødre. Der kunne gå dage,
hvor jeg ikke sagde noget til dem.
Jeg forstod, at min opførsel ikke var god,
og begyndte at interessere mig
for dem og lege med dem.



I skolen, når mine venner bad mig om hjælp,
forsøgte jeg at gøre det med glæde
og sagde til mig selv:
»For Dig Jesus« Når jeg lever sådan,
oplever jeg en stor glæde indeni."

Masa fra Jordan