



Det er godt at være sammen med Jesus!

“Herre, det er godt at vi er her!” (Matthæus 17:4)



Jesus fortalte ofte sine apostle om sin Faders rige, som er der, hvor Jesus kom fra. Men det var ikke let for dem præcist at forstå dette. Så en dag tog Jesus Peter, Jakob og Johannes med sig og gik op på et bjerg.



«Og hvad skete der så? Jesu ansigt blev lige så klart som solen, og hans tøj skinnede som et lys. Moses og Elias viste sig og talte med ham. Peter råbte: »Herre, det er godt for os at være her! Jeg vil bygge tre hytter til jer!«



Det er det, der sker med os, når vi virkelig elsker hinanden og oplever, at Jesus er til stede iblandt os - vi ønsker at blive sammen for altid! Med vores kærlighed kan vi bære dette lys ud til mange andre mennesker, så Guds rige kommer til at skinne i hele verden!



En gruppe børn (Gen4) i Milano holdt møde. Når de legede, forsøgte de også at hjælpe hinanden, så Jesus kunne være til stede hos dem. Det var en meget dejlig dag, og mange andre børn legede også i grupper udenfor.



Men der stod to børn helt alene på sidelinjen. Gruppen stoppede med at lege og spurgte hinanden: »Hvorfor går vi ikke over til de to børn og spørger, om de vil lege?« De var alle enige. Giulio og Filippo tog derhen og spurgte: »Vil I lege med os?«



De var noget generte, men lidt efter lidt sluttede de sig til dem, tiltrukket af måden, hvorpå de legede med kærlighed til hinanden. Giulio fik øje på det og gav dem bolden. De begyndte at lege med glæde og ville ikke stoppe! Til sidst spurgte de: »Må vi komme tilbage i morgen og lege med jer igen?«