



## Lad os bringe glæden fra den opstandne Jesus til alle.

“Disciplene var meget overbevisende når de fortalte om Jesus, der var opstået fra de døde, og de mødte **respekt overalt.**” (Apostlenes Gerninger 4:33)



Hvilken stor glæde! Jesus er opstanden! Nogle kvinder og disciple så ham faktisk, og fortæller det med glæde til alle, de møder. Men for dem, der ikke har set ham personligt, er det meget svært at tro på, at Jesus virkelig er opstået fra de døde.



Det samme gælder for Thomas, en af apostlene, som ikke var til stede, da Jesus viste sig for dem. "Jeg vil ikke tro det, før jeg ser ham med mine egne øjne og stikker min finger i naglesårene."



Apostlene samledes igen, og denne gang var Thomas blandt dem. Jesus viser sig og siger til ham: "Se, stik din finger i mine sår!". Thomas udbryder glædesstrålende: "Min Herre og min Gud!". Ja, Jesus er virkelig opstanden! Lad os bringe Hans glæde til alle!



Erfaring fra Colombia: Der er en Mariapolis, og mange mennesker, både børn og voksne, er samlet der, som alle forsøger at leve efter kærlighedens lov. En mand, som er kommet for første gang, ønsker ikke at gå ind i salen med de voksne og vandrer rundt i haven.



Der er mange børn, der leger sammen. På et tidspunkt bliver en af dem sur og forlader gruppen. De andre børn stopper op og kigger på hinanden. Så løber en dreng hen til hende og siger: "Undskyld for før! Kan du tilgive mig?"



"Pigen ser på ham, smiler til ham, og lykkeligt går de tilbage for at lege med alle de andre. Manden, som så alt dette ske, er imponeret! Nu "så" han virkelig kærlighed til hinanden! Disse børn levede efter kærligheds lov.