



Lad os elske Gud og menneskene omkring os

"Du skal elske Herren din Gud ... og din næste som dig selv." (Lukas 10:27)



(Januar 2024 – Temaugte for bøn om kristen enhed)



En mand, der havde studeret meget, spurgte Jesus: "Hvad er det vigtigste at gøre i livet?" Jesus svarede med en historie: Der var en mand på rejse, og han blev overfaldet af røvere, som stjal alt, hvad han havde, og efterlod ham halvdød i vejkanten.



Tilfældigvis kom der en præst forbi den vej og også en leder af synagogen. De så ham godt, men hjalp ham ikke. Det var kun en fremmed, en samaritaner, der stoppede op, forbandt hans sår og tog ham til et nærliggende hotel. Han betalte manden der for at tage sig af ham.



"Hvem tror du gjorde det vigtigste?" spurgte Jesus manden. Han svarede: "Den tredje, som tog sig af ham, der var såret." "Det er rigtigt! - sagde Jesus - Gå nu hen og gør det samme for enhver, du møder".



En dag, da jeg var på vej hjem, kom jeg forbi markedet, hvor der altid er mange mennesker, der sælger frugt og grøntsager. Mens jeg hilste på en sælger, så jeg en tomat ligge på jorden foran mig, så en til og endnu en...



Jeg kiggede fremad og opdagede, at de kom ud af en stor kurv, som en mand bar med besvær. Hans kurv var meget tung! Ingen havde bemærket, at han var ved at miste alle de smukke tomater, og at de snart ville blive knust.



Mandens ansigt var træt og bekymret. Så jeg samlede tomatene op for ham. Han takkede mig med et stort smil, og jeg blev også meget glad over at kunne hjælpe ham. (Maya fra Uganda)