

***“Vær hinanden hengivne i broder- og søsterkærlighed,
kappes om at vise hinanden agtelse.”***

(Rom. 12:10)

Denne måneds Livets ord er hentet fra apostlen Paulus' indholdsrige brev til Romerne. Han præsenterer det kristne liv som en virkelighed, hvor kærligheden flyder over. Det er en uegennyttig og grænseløs kærlighed, som Gud har lagt i vores hjerter, og som vi til gengæld giver til andre. For at tydeliggøre budskabet lægger Paulus to idéer i ét ord: "*philostorgos*". Denne term indeholder to specifikke karaktertræk ved den kærlighed der kendetegner det kristne fællesskab: kærligheden venner indbyrdes og kærligheden i familien.

***“Vær hinanden hengivne i broder- og søsterkærlighed,
kappes om at vise hinanden agtelse.”***

Lad os især dvæle ved aspektet broderskab og gensidighed. Som Paulus skriver, elsker medlemmerne af et kristent fællesskab hinanden, fordi de er hinandens lemmer (12:5). De er brødre og søstre, hvis eneste "skyld" er kærligheden (13,8). De glæder sig med dem, der oplever glæde, og græder med dem, der sørger (12,15). De dømmes ikke og er ikke årsag til skandale (14,13).

Vores eksistens er tæt forbundet med andres, og fællesskabet er det levende vidnesbyrd om det kærlighedsbud, som Jesus bragte til jorden. Det er en krævende kærlighed, der går så vidt som til at give livet for hinanden. Det er en konkret kærlighed, der kommer til udtryk på mange måder, og som ønsker det gode, lykken for den anden person. Den sikrer, at brødre og søstre således kommer til deres fulde udfoldelse, idet de kappes om at værdsætte hinandens kvaliteter. Det er en kærlighed, der tager hensyn til alles behov og som sørger for at ingen halter bagud. Det er en kærlighed som gør os ansvarlige og aktive i det sociale og kulturelle liv såvel som i det politiske engagement.

***“Vær hinanden hengivne i broder- og søsterkærlighed,
kappes om at vise hinanden agtelse.”***

"I det første århundrede blev den kristne kærlighed, som omfattede alle uden forskel, kaldt *filadelfia*, hvilket betyder broderlig kærlighed. I datidens verdslige litteratur blev dette udtryk brugt til at betegne kærlighed mellem slægtsbrødre og -søstre, og aldrig til at henvise til medlemmer af det samme samfund. Kun Det Nye Testamente var en undtagelse (...).

I dag er der mange unge mennesker, der længes efter "dybere, mere ægte og mere sande forhold". Og de første kristnes gensidige kærlighed havde alle broder- og søsterkærlighedens kendetegn, f.eks. styrke og hengivenhed."¹

***“Vær hinanden hengivne i broder- og søsterkærlighed,
kappes om at vise hinanden agtelse.”***

Noget der kendetegner medlemmerne af disse fællesskaber, som praktiserer den gensidige kærlighed, er, at de ikke lukker sig inde i deres egne kredse, men er parate til at tage de reelle udfordringer op, der opstår i den kontekst, de befinder sig i.

J.K., som bor i Serbien men har ungarsk statsborgerskab og er far til tre børn, har endelig råd til at købe et hus. Men på grund af en ulykke har han ikke de økonomiske midler og den fysiske styrke til selv at renovere det. Focolare-fællesskabet smøger derfor ærmerne op og går i gang med at arbejde på det #daretocare-projekt, der er iværksat af *United World Project*.

Han fortæller begejstret om det solidaritetsløb, der blev sat i gang og som gav ham konkret støtte: "Mange kom for at hjælpe mig, og på tre dage kunne vi forny taget og udskifte ler- og stråtag med gipsplader." Nogle mennesker fra Tjekkiet bidrog også økonomisk til renoveringen, og det var en gestus, der gjorde det bredere fællesskab synligt, selv på tværs af afstande.²

Patrizia Mazzola og Livets ord teamet

1 Chiara Lubich, *Interview med Gen*, Città Nuova, Rome 1999, side 58.

2 Se <https://www.unitedworldproject.org/en/workshop/serbia-building-a-home-to-be-a-home>