

***"Lær at handle godt!  
Stræb efter ret" (Es. 1:17).***

Livets ord for januar måned er taget fra profeten Esajas' første kapitel. Denne tekst blev valgt til Bedeugen for kristen enhed, som fejres fra 18. til 25. januar på hele den nordlige halvkugle. Teksterne er skrevet af en gruppe kristne fra Minnesota, USA. Spørgsmålet om retfærdighed er et meget aktuelt emne. Ulighed, vold og fordomme vokser i et samfund, der har svært ved at vidne om en freds- og enhedskultur.<sup>1</sup>

Esajas' tid var ikke meget anderledes end vores. Gennem krige, oprør, søgen efter rigdom, magt, afgudsdyrkelse og marginalisering af de fattige, var Israels folk faret vild. Profeten kalder sit folk til omvendelse med hårde ord og viser vejen tilbage til den oprindelige ånd i Guds pagt med Abraham.

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

Hvad vil det sige at lære at handle godt? Det betyder, at være villig til at lære og til at gøre en indsats. I vores daglige liv har vi altid noget at lære og noget at forbedre. Vi kan begynde på en frisk, hvis noget er gået galt.

Hvad vil det sige at stræbe efter ret? Det er som at lede efter en skat, man længes efter. Det er formålet med vores handlinger. At handle retfærdigt lærer os at handle godt. Det er at finde ud af, hvad Gud ønsker, dvs. det som er godt for os.

Esajas giver konkrete eksempler. De mennesker som Gud foretrækker - fordi de er de mest forsvarsløse - er de undertrykte, de forældreløse og enkerne. Gud inviterer sit folk til konkret at tage sig af andre, især dem, der ikke er i stand til at forsvare deres rettigheder. Gud ønsker ikke religiøse skikke, ritualer, ofre og bønner, hvis ikke der samtidigt handles godt og retfærdigt.

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

Dette livets ord opfordrer os til at hjælpe andre, til at være opmærksomme og til konkret at hjælpe dem der er i nød. Vores omvendelse består i at åbne hjerte, sind og arme især for dem, der lider.

*"At ønske retfærdighed og stræbe efter den har været rodfæstet i menneskets bevidsthed fra begyndelsen. Gud selv har lagt det i vores hjerter. Men på trods af historiens erobringer og fremskridt er vi stadig langt fra den fulde virkeliggørelse af Guds plan. Krige, der fortsætter den dag i dag, etniske konflikter og terrorisme er tegn på social og økonomisk ulighed, på uretfærdighed og had. Uden kærlighed, uden respekt for individet og opmærksomhed på dets behov, kan personlige forhold være korrekte, men de kan også blive bureaukratiske, ude af stand til at give et tilstrækkeligt svar på menneskelige behov. Uden kærlighed vil der aldrig være ægte retfærdighed, ingen ligelig fordeling af goder mellem rig og fattig, ingen opmærksomhed på hvert enkelt menneskes konkrete situation."*<sup>2</sup>

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

At leve for en forenet verden betyder at bære menneskenes sår gennem små tegn, der kan hjælpe med til at opbygge den menneskelige familie.

En dag mødte J. fra Argentina tilfældigvis direktøren for det gymnasium, hvor han havde undervist, og som havde fyret ham med et påskud. Direktøren genkendte ham og forsøgte at undgå ham, men J. gik hen til ham og spurgte, hvordan han havde det. Direktøren fortalte om den seneste tids vanskeligheder, at han var flyttet til en anden by og søgte arbejde. J. tilbød at hjælpe ham, og gav besked til sine bekendte om, at han søgte job til en anden. Svaret lod ikke vente på sig. Da direktøren modtog nyheden om et nyt jobtilbud, kunne han næsten ikke tro det! Han tog imod det, taknemmelig og dybt berørt over, at den, han en dag havde fyret, havde bekymret sig om ham.

Selv fik J "hundredefold tilbage", for på samme tidspunkt blev han tilbudt to jobs, som han havde ønsket, siden han var startet på universitetet. Også han blev overrasket og rørt over denne konkrete Guds kærlighed til ham.

Team Livets ord

1 I 2020, i Minneapolis, Minnesota, blev George Floyd myrdet. Efter dette mord begyndte en bevægelse for ophævelse af alle former for racediskrimination.  
2 Chiara Lubich, *Livets ord november 2006*.

***"Lær at handle godt!  
Stræb efter ret" (Es. 1:17).***

Livets ord for januar måned er taget fra profeten Esajas' første kapitel. Denne tekst blev valgt til Bedeugen for kristen enhed, som fejres fra 18. til 25. januar på hele den nordlige halvkugle. Teksterne er skrevet af en gruppe kristne fra Minnesota, USA. Spørgsmålet om retfærdighed er et meget aktuelt emne. Ulighed, vold og fordomme vokser i et samfund, der har svært ved at vidne om en freds- og enhedskultur.<sup>1</sup>

Esajas' tid var ikke meget anderledes end vores. Gennem krige, oprør, søgen efter rigdom, magt, afgudsdyrkelse og marginalisering af de fattige, var Israels folk faret vild. Profeten kalder sit folk til omvendelse med hårde ord og viser vejen tilbage til den oprindelige ånd i Guds pagt med Abraham.

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

Hvad vil det sige at lære at handle godt? Det betyder, at være villig til at lære og til at gøre en indsats. I vores daglige liv har vi altid noget at lære og noget at forbedre. Vi kan begynde på en frisk, hvis noget er gået galt.

Hvad vil det sige at stræbe efter ret? Det er som at lede efter en skat, man længes efter. Det er formålet med vores handlinger. At handle retfærdigt lærer os at handle godt. Det er at finde ud af, hvad Gud ønsker, dvs. det som er godt for os.

Esajas giver konkrete eksempler. De mennesker som Gud foretrækker - fordi de er de mest forsvarsløse - er de undertrykte, de forældreløse og enkerne. Gud inviterer sit folk til konkret at tage sig af andre, især dem, der ikke er i stand til at forsvare deres rettigheder. Gud ønsker ikke religiøse skikke, ritualer, ofre og bønner, hvis ikke der samtidigt handles godt og retfærdigt.

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

Dette livets ord opfordrer os til at hjælpe andre, til at være opmærksomme og til konkret at hjælpe dem der er i nød. Vores omvendelse består i at åbne hjerte, sind og arme især for dem, der lider.

*"At ønske retfærdighed og stræbe efter den har været rodfæstet i menneskets bevidsthed fra begyndelsen. Gud selv har lagt det i vores hjerter. Men på trods af historiens erobringer og fremskridt er vi stadig langt fra den fulde virkeliggørelse af Guds plan. Krige, der fortsætter den dag i dag, etniske konflikter og terrorisme er tegn på social og økonomisk ulighed, på uretfærdighed og had. Uden kærlighed, uden respekt for individet og opmærksomhed på dets behov, kan personlige forhold være korrekte, men de kan også blive bureaukratiske, ude af stand til at give et tilstrækkeligt svar på menneskelige behov. Uden kærlighed vil der aldrig være ægte retfærdighed, ingen ligelig fordeling af goder mellem rig og fattig, ingen opmærksomhed på hvert enkelt menneskes konkrete situation."*<sup>2</sup>

***"Lær at handle godt! Stræb efter ret"***

At leve for en forenet verden betyder at bære menneskenes sår gennem små tegn, der kan hjælpe med til at opbygge den menneskelige familie.

En dag mødte J. fra Argentina tilfældigvis direktøren for det gymnasium, hvor han havde undervist, og som havde fyret ham med et påskud. Direktøren genkendte ham og forsøgte at undgå ham, men J. gik hen til ham og spurgte, hvordan han havde det. Direktøren fortalte om den seneste tids vanskeligheder, at han var flyttet til en anden by og søgte arbejde. J. tilbød at hjælpe ham, og gav besked til sine bekendte om, at han søgte job til en anden. Svaret lod ikke vente på sig. Da direktøren modtog nyheden om et nyt jobtilbud, kunne han næsten ikke tro det! Han tog imod det, taknemmelig og dybt berørt over, at den, han en dag havde fyret, havde bekymret sig om ham.

Selv fik J "hundredefold tilbage", for på samme tidspunkt blev han tilbudt to jobs, som han havde ønsket, siden han var startet på universitetet. Også han blev overrasket og rørt over denne konkrete Guds kærlighed til ham.

Team Livets ord

- 1 I 2020, i Minneapolis, Minnesota, blev George Floyd myrdet. Efter dette mord begyndte en bevægelse for ophævelse af alle former for racediskrimination.
- 2 Chiara Lubich, *Livets ord november 2006*.