

**"Stol altid på Herren,  
for Herren er en evig klippe." (Es. 26:4).**

Livets ord for denne måned er hentet fra profeten Esajas' bog. Det er en omfattende og rig tekst, som også er meget værdsat i den kristne tradition. Således indeholder denne bog meget elskede skrifsteder, f.eks. Emmanuels bebudelse - "Gud med os" - eller figuren den lidende tjener, som danner baggrund for beretningerne om Jesu lidelse og død.

Dette vers er en del af en taksigelsessalme, som profeten lader Israels folks synge, når de, efter at have overvundet eksilets frygtelige prøvelse, endelig vender tilbage til Jerusalem. Disse ord åbner håbet i hjerterne, fordi Guds forbliven ved Israels side er trofast, urokkelig som en klippe. Gud selv vil støtte enhver indsats fra folkets side for civil, politisk og religiøs genopbygning.

Mens den by, der tror at være "ophøjet", vil blive jævnet med jorden<sup>1</sup>, fordi den ikke er bygget efter Guds kærlighedsplan, vil den by, som er bygget på Guds nærheds klippe, nyde fred og velstand.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

Behovet for stabilitet og fred er meget aktuelt! Også vi, både individuelt og kollektivt, gennemlever et mørkt tidspunkt i historien, der truer med at knuse os under vægten af usikkerhed og frygten for fremtiden.

Hvordan kan vi modstå fristelsen til at lade os overvælde af nutidens vanskeligheder og ikke lukke os inde i os selv og nære følelser af mistænksomhed og mistillid til andre?

Svaret må være at vi som kristne først og fremmest må 'genopbygge' et tillidsfuldt forhold til Gud, som i Jesus gjorde sig selv til vores næste på selv de mørkeste, smalleste, mest snoede og stejleste stier i livet.

Men denne tro betyder ikke, at vi skal vente passivt. Tværtimod kræver den, at vi gør os umage, at vi er kreative og ansvarlige mennesker i opbygningen af en "ny by", der bygger på buddet om gensidig kærlighed. En by med åbne døre, der byder alle velkommen, især 'de fattige og undertrykte'<sup>2</sup>, som altid har haft Herrens forkærlighed.

Og på denne vej er vi sikre på at finde mange mænd og kvinder som ledsagere, der i deres hjerter dyrker de universelle værdier om solidaritet og ethvert menneskes værdighed, og som nærer respekt for skabelsen, vores 'fælles hjem'.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

I den spanske landsby Aljucer er et helt samfund engageret i at opbygge broderlige relationer gennem åbne og inkluderende former for deltagelse. De fortæller os: "I sommeren 2008 oprettede vi en kulturforening med det formål at gennemføre forskellige former for aktiviteter, både på eget initiativ og i samarbejde med andre foreninger i området, for at skabe rum for dialog og internationale humanitære projekter.

Siden det første år har vi f.eks. arrangeret en solidaritetsmiddag til fordel for projektet *Fraternity with Africa*, der skal finansiere studiestipendier til unge afrikanere, som forpligter sig til at arbejde i deres land i mindst fem år. Disse middage, som butiksejere og foreninger samarbejder omkring, samler ca. to hundrede menesker.

Vi er også meget glade for igennem flere år at have samarbejdet med en anden forening. Sammen med dem organiserer vi en årlig begivenhed, hvor ikke kun personligheder fra kulturens, musikkens, kunstens og litteraturens verden kommer hertil, men også repræsentanter fra politik, erhvervsliv og lægevidenskab. Alle får lejlighed til at dele deres livserfaringer og de dybeste motivationer bag deres handlinger.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

Snart fejrer vi Jul. Lad os forberede os på det ved allerede nu at tage imod Jesus i hans ord.

Han er klippen, som også menneskenes by skal bygges på: "*Lad os legemliggøre Jesu ord, lad os gøre dem til vores egne, lad os opleve hvilken livskraft de bibringer, hvis de udleveres, i os og omkring os. Lad os forelske os i evangeliet, så vi lader os selv blive forvandlet af det og lader det smitte af på andre. [...] Det vil ikke længere være os, der lever, men Kristus der vil tage form i os. Vi vil opleve at være frie fra os selv, fra vores begrænsninger, fra vores slaveri. Desuden vil vi se den kærlighedsrevolution bryde ud, som Jesus, fri til at leve i os, vil fremkalde i det fællesskab, som vi er en del af.*"<sup>3</sup>

Letizia Magri

<sup>1</sup> Se Es. 26:5.

<sup>2</sup> Se Es. 26:6.

<sup>3</sup> Chiara Lubich, *Livets ord* september 2006.

**"Stol altid på Herren,  
for Herren er en evig klippe." (Es. 26:4).**

Livets ord for denne måned er hentet fra profeten Esajas' bog. Det er en omfattende og rig tekst, som også er meget værdsat i den kristne tradition. Således indeholder denne bog meget elskede skrifsteder, f.eks. Emmanuels bebudelse - "Gud med os" - eller figuren den lidende tjener, som danner baggrund for beretningerne om Jesu lidelse og død.

Dette vers er en del af en taksigelsessalme, som profeten lader Israels folks synge, når de, efter at have overvundet eksilets frygtelige prøvelse, endelig vender tilbage til Jerusalem. Disse ord åbner håbet i hjerterne, fordi Guds forbliven ved Israels side er trofast, urokkelig som en klippe. Gud selv vil støtte enhver indsats fra folkets side for civil, politisk og religiøs genopbygning.

Mens den by, der tror at være "ophøjet", vil blive jævnet med jorden<sup>1</sup>, fordi den ikke er bygget efter Guds kærlighedsplan, vil den by, som er bygget på Guds nærheds klippe, nyde fred og velstand.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

Behovet for stabilitet og fred er meget aktuelt! Også vi, både individuelt og kollektivt, gennemlever et mørkt tidspunkt i historien, der truer med at knuse os under vægten af usikkerhed og frygten for fremtiden.

Hvordan kan vi modstå fristelsen til at lade os overvælde af nutidens vanskeligheder og ikke lukke os inde i os selv og nære følelser af mistænksomhed og mistillid til andre?

Svaret må være at vi som kristne først og fremmest må 'genopbygge' et tillidsfuldt forhold til Gud, som i Jesus gjorde sig selv til vores næste på selv de mørkeste, smalleste, mest snoede og stejleste stier i livet.

Men denne tro betyder ikke, at vi skal vente passivt. Tværtimod kræver den, at vi gør os umage, at vi er kreative og ansvarlige mennesker i opbygningen af en "ny by", der bygger på buddet om gensidig kærlighed. En by med åbne døre, der byder alle velkommen, især 'de fattige og undertrykte'<sup>2</sup>, som altid har haft Herrens forkærlighed.

Og på denne vej er vi sikre på at finde mange mænd og kvinder som ledsagere, der i deres hjerter dyrker de universelle værdier om solidaritet og ethvert menneskes værdighed, og som nærer respekt for skabelsen, vores 'fælles hjem'.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

I den spanske landsby Aljucer er et helt samfund engageret i at opbygge broderlige relationer gennem åbne og inkluderende former for deltagelse. De fortæller os: "I sommeren 2008 oprettede vi en kulturforening med det formål at gennemføre forskellige former for aktiviteter, både på eget initiativ og i samarbejde med andre foreninger i området, for at skabe rum for dialog og internationale humanitære projekter.

Siden det første år har vi f.eks. arrangeret en solidaritetsmiddag til fordel for projektet *Fraternity with Africa*, der skal finansiere studiestipendier til unge afrikanere, som forpligter sig til at arbejde i deres land i mindst fem år. Disse middage, som butiksejere og foreninger samarbejder omkring, samler ca. to hundrede menesker.

Vi er også meget glade for igennem flere år at have samarbejdet med en anden forening. Sammen med dem organiserer vi en årlig begivenhed, hvor ikke kun personligheder fra kulturens, musikkens, kunstens og litteraturens verden kommer hertil, men også repræsentanter fra politik, erhvervsliv og lægevidenskab. Alle får lejlighed til at dele deres livserfaringer og de dybeste motivationer bag deres handlinger.

**"Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."**

Snart fejrer vi Jul. Lad os forberede os på det ved allerede nu at tage imod Jesus i hans ord.

Han er klippen, som også menneskenes by skal bygges på: "*Lad os legemliggøre Jesu ord, lad os gøre dem til vores egne, lad os opleve hvilken livskraft de bibringer, hvis de udleveres, i os og omkring os. Lad os forelske os i evangeliet, så vi lader os selv blive forvandlet af det og lader det smitte af på andre. [...] Det vil ikke længere være os, der lever, men Kristus der vil tage form i os. Vi vil opleve at være frie fra os selv, fra vores begrænsninger, fra vores slaveri. Desuden vil vi se den kærlighedsrevolution bryde ud, som Jesus, fri til at leve i os, vil fremkalde i det fællesskab, som vi er en del af.*"<sup>3</sup>

Letizia Magri

<sup>1</sup> Se Es. 26:5.

<sup>2</sup> Se Es. 26:6.

<sup>3</sup> Chiara Lubich, *Livets ord* september 2006.