

Vi ser på alle med kærlighed



focolare

"Salige er de barmhjertige, fordi de skal møde barmhjertighed." (Mt 5,7)



Efter at Jesus har udvalgt de 12 apostle, stiger han ned fra bjerget og går hen til et sted, hvor mange mennesker er samlet. De er kommet fra mange byer for at lytte til ham.



Jesus fortæller, at vi ikke kan elske Gud, hvis vi ikke elsker vores næste. Vi skal være gode mod alle, også mod vores fjender. For at hjælpe os giver Jesus os nogle råd.



Jesus' råd handler mest om at være 'barmhjertig'. Det betyder at være god mod dem omkring dig og se, hvad andre har brug for. Jesus hjælper os til at elske Gud og alle mennesker konkret uden at forvente noget til gengæld.



Jazmin fra Australien fortæller: I skolen har jeg ofte mulighed for at tilgive. Jeg sidder ved siden af Lorenzo, og han driller mig altid.



En dag havde han stjålet mit penalhus! Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg var vred på ham, men ville også tilgive ham. Så kom jeg i tanke om, at Jesus beder os om at elske også vores fjender. Efter det lykkedes det mig at tilgive ham.



Min lærer sagde til min mor: "Du har en engel i huset ... Jazmin hjælper mig ofte med at elske igen. Og Jazmin er meget tålmodig over for Lorenzo!"