

“Tag med sagtomdighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle”
(Jak 1,21).

Livets ord for denne måned er taget fra en tekst af Jakob, som var en vigtig person for kirken i Jerusalem. Han anbefaler de kristne konsekvent at knytte tro til handling.

I begyndelse af brevet peger han på en vigtig betingelse for at dette kan ske: De kristne skal gøre sig fri af enhver form for forfald og ondskab for at kunne modtage Guds ord og lade sig lede af dette for at kunne leve fuldt ud som kristne. Guds ord har en særlig kraft. Det er en skabende kraft, som kan frembringe gode frugter i et menneske og i et fællesskab. Det frembringer gode forhold bygget på kærlighed mennesker imellem og med Gud. Dette ord er, som Jakob siger, 'indplantet' i os.

“Tag med sagtomdighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle”

Dette ord kan altså frelse os, men hvordan? Helt sikkert, fordi Gud siden skabelsen klart har udtalt, at mennesket er skabt i 'hans billede'.

Faktisk er hvert eneste menneske et 'du' over for Gud og kaldet til at leve et liv i kærlighed og fællesskab med ham.

Men for os kristne er dåbens sakramente oven i købet noget som indlemmer os i Kristus, Guds Ord, som er trådt ind i menneskenes historie.

Gud har altså plantet Ordets frø i hvert eneste menneske. Dette ord tilskynder os til at gøre det gode, til at udøve retfærdighed, til at give sig selv, til at opbygge fællesskab. Når dette frø modtages og opdyrkes med kærlighed i egen 'jordbund', kan det give liv og bære frugt.

“Tag med sagtomdighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle”

Det sted, hvor Gud taler klart og tydeligt til os, er Bibelen, og for kristne er det særligt evangelierne der er vigtige. Det er godt at tage imod Guds ord ved at læse Skrifterne med kærlighed. Vi ser frugterne ved at efterleve dette.

Vi kan også lytte til Gud i hjertets dyb, selvom vi også dér kan høre mange "stemmer", mange ord, der

trænger sig på: slogans, valgmuligheder, adfærdsmønstre og bekymringer, angst... Hvordan kan vi så genkende Guds ord og give det plads, så det kan leve i os?

Her må vi 'afvæbne' vort hjerte og 'overgive' os til Guds invitation, og i os frit og modigt lytte til Guds stemme, som ofte er uhørlig og beskeden. Denne hans stemme beder os om at træde ud af vort eget jeg og gå ud på en eventyrlig vandring, der består af dialog og møde med ham og med vore medmennesker. Den indbyder os til at arbejde på en mere harmonisk sameksistens mellem mennesker, hvor vi stadig oftere erfarer at vi er hinandens søskende.

“Tag med sagtomdighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle”

Faktisk indeholder Guds ord muligheden for at omdanne den menneskelige eksistens til en historie af befrielse fra personligt og socialt mørke, men for at opnå dette, er det nødvendigt med en personlig og bevidst indsats, ganske vist ufuldkommen og skrøbelig.

Når vi så er trådt ind på denne vandring, vil vores følelser og tanker lidt efter lidt komme til at ligne Jesu følelser og tanker. Vor tro på og håb om Guds kærlighed vil vokse og vores øjne og arme blive åbnet for vores medmenneskers behov og nød.

Chiara Lubich skrev om dette i 1992: "Hos Jesus var kærligheden til Faderen og til menneskene én og samme. Hos Jesus var hans ord og hans liv en helhed og det var dét, der betog og tiltrak menneskene. Det samme er også vort kald: at tage imod Jesu ord i al enkelthed og forsøge at efterleve det uden unødigt omsvøb, kraftfuldt og radikalt, for på den måde bliver vi hans disciple. Vi bliver ligesom mesteren; Jesus udbredt over hele jorden. Kan man tænke sig et større og skønnere eventyr?"¹

Letizia Magri

Livets Ord udkommer på 96 sprog og dialekter og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden igennem presse, radio og internet. For mere information, se www.focolare.dk og www.focolare.org

¹ Chiara Lubich: *Come il Maestro*, i "Città Nuova" 36 (1992/4), s. 33.