

“Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig” (Jer 31, 3)

Profeten Jeremias var af Gud blevet sendt til Israels folk, som med smerte levede i landflygtighed i Babylon. Folket havde mistet alt, som havde udgjort deres identitet og deres udvælgelse: landet, templet, loven...

Men profetens ord nåede frem gennem sløret af smerte og skuffelse. Det er sandt, at Israel havde været utro mod Guds kærligheds pagt og var styret mod ødelæggelsen. Men Jeremias' ord bebuder et nyt løfte om frihed, frelse og en ny pagt, som Gud forbereder for sit folk, og som han, i sin store barmhjertighed, aldrig vil tilbagekalde.

“Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig”

Guds evige og uigenkaldelige trofasthed er ét kendetegn på hans kærlighed. Han er far til hver enkelt, en far, som elsker betingelsesløst. Hans trofasthed berører os alle og vi kan lægge hver bekymring, som kunne bremse os, over til ham. Det er på grund af denne evige og tålmodige kærlighed, at også vi kan vokse og styrke vor relation til ham og til vores næste. Vi ved, at vores indsats for at elske Gud og vor næste ofte vakler, selvom vi ærligt ønsker at elske. Men Guds trofasthed er evig og kan altid nå os, uafhængigt af vore egne præstationer. Med denne glædelige vished kan vi gøre os fri fra vort snæversyn og begynde hver dag helt forfra, og blive vidner til denne 'moderlige' ømhed.

“Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig”

Guds vision for menneskeheden viser en plan om broderskab, som bliver fuldendt i Jesus. Med sine ord og især med sit liv vidnede ham om en tro på Guds kærlighed. Han har åbnet vejen for os, så vi kan følge Faderen i hans kærlighed til alle (Matt. 5, 43 ff.). Han har gjort det klart at hver enkelt af os, mand såvel som kvinde, er kaldet til at bidrage med åbne relationer og dialog omkring os.

Hvordan kan vi så efterleve dette Livets ord? Chiara Lubich opfordrer os til at have det samme hjerte som en mor har det: “[...] En mor favner alt og alle, håber altid, dækker over alt.[...] En moders kærlighed ligner meget Jesu kærlighed, som apostlen Paulus beskriver det. Hvis vi elsker med en mors hjerte, ligesom Maria, vil vi altid være parate til at elske andre i alle omstændigheder. Den Opstandne vil leve i os. [...]”

Hvis vi elsker med et sådant hjerte, vil vi elske alle, ikke kun dem fra vores egen kirke, men også dem fra andre kirkesamfund. Og ikke kun kristne, men også muslimer, buddister, hinduister, osv. Ja, alle mennesker af god vilje, alle, der lever på vores jordklode [...].”¹

“Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig”

En ung nygift kvinde, som var begyndt at efterleve evangeliets ord i sin egen familie, fortalte: “Jeg oplevede en glæde, som aldrig før, og ønskede at give denne kærlighed videre. Så jeg tog ind til hospitalet, hvor en kollegas kone var indlagt på grund af et selvmordsforsøg. Jeg havde været klar over hendes problemer, men været så optaget af mine egne problemer, at jeg ikke havde tænkt på at hjælpe hende. Men nu var hendes smerte blevet til min, og jeg havde ingen ro, før det, der havde bragt hende til denne desperate handling, var blevet løst. En ny mentalitet havde ændret mig. Jeg forstod, at hvis jeg elsker, også i det små, kan jeg blive et tegn for enhver jeg møder på Guds egen kærlighed.”

Hvad ville der ske, hvis også vi – støttet af Guds trofaste kærlighed - indtog denne indre holdning, i fuld frihed, over for enhver vi møder i løbet af dagen?

Letizia Magri

Livets Ord udkommer på 96 sprog og dialekter og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden igennem presse, radio og internet. For mere information, se www.focolare.dk og www.focolare.org

¹ Se C. LUBICH, *Cercando le cose di lassù*, Rome 1992⁵, side 41-42. og: *Carissimi II*, side 65.