

## **“Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” (Matt 5, 9).**

Overraskende nok begynder Jesus sin prædiken i Matthæusevangeliet med Saligprisningerne. De, som i verdens øjne, er ulykkelige eller tabere, kalder Jesus for “salige”, dvs. fuldkommen lykkelige: altså de ydmyge, de som sørger, de sagtmodige, de som hungrer og tørster efter retfærdighed, og de, som arbejder for fred. Gud lover disse mennesker store ting: Han vil selv mætte og trøste dem, og de skal arve jorden og Guds rige.

Der er her tale om en sand kulturel revolution, som vender vores ofte indskrænkede og snævertsynede holdninger på hovedet; holdninger, hvori disse mennesker kun spiller en marginal rolle i kampen om magt og succes.

## **“Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”**

Set ud fra Bibelens synspunkt er fred en frugt af Guds frelse, en gave fra ham og én af Guds egenskaber. Han elsker mennesket og hele skabelsen med en faders hjerte, og han har en plan for hver enkelt, om at de skal leve i enighed og harmoni. Derfor ligner enhver, der arbejder for fred, ham, som var det hans barn.

*“Den, der bærer fred i sig”, skriver Chiara Lubich, ‘kan være fredstifter, men det kan man kun, hvis man først selv er fredstifter gennem ens måde at være på, ved at leve hvert øjeblik i overensstemmelse med Guds vilje. [...] ... “de skal kaldes Guds børn”. At få et navn betyder, at man bliver til det, som navnet giver udtryk for. Paulus kalder Gud for “fredens Gud”, og når han hilser de kristne i sine breve, skriver han til dem: “Fredens Gud være med jer alle”. En fredstifter viser sig som én, der er i slægtskab med Gud, handler som et Guds barn, vidner om Gud, som [...] har skabt en orden i samfundet, som bærer fredens frugt.”<sup>1</sup>*

At leve i fred betyder ikke kun at leve uden konflikter. Det betyder heller ikke at leve et roligt liv, hvor vi tilpasser vores værdigrundlag, således at vi på

en eller anden måde alligevel bliver accepteret. Det at være fredstifter betyder snarere at efterleve evangeliet, som kræver mod til at træffe valg, der går imod strømmen.

At være fredstifter betyder at skabe anledninger til forsoning i ens eget såvel som i andres liv: forsoning med Gud og mennesker omkring os, i familien, på arbejdet, i skolen, i kirker og foreninger, i alle relationer, sociale og internationale. Kort sagt en forsoning og en fred, som heler relationer.

Jorge, en ung fyr fra Venezuela, besluttede sig for at være fredstifter på hans skole: *“En dag fandt jeg ud af, at mine klassekammerater skulle til at organisere en protestmarch. De ville også bruge vold ved at sætte ild til biler og kaste med sten. Jeg vidste med det samme, at det ikke var i overensstemmelse med min livsstil, så jeg kom med et andet forslag til dem, nemlig at skrive et brev til rektoren og bede om de samme ting, som de ville opnå ved brug af vold. Sammen med nogle andre skrev jeg brevet og gav det til rektoren.”*

## **“Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”**

I dag mere end nogensinde er der brug for dialog og møder mellem personer og grupper, som er forskellige i historie, i kulturelle traditioner og i opfattelser. På den måde kan vi vise påskønnelse og åbenhed over for denne mangfoldighed, som således bliver til en rigiditet. Som pave Frans sagde for kort tid siden, da han besøgte Myanmar: *“Fred opnås i mangfoldighedens kor... Vi kan netop lære meget af hinandens mangfoldighed, som medlemmer af én og samme familie. Vi har én Fader, og vi er søskende for hinanden. Og når vi argumenterer for vores ideer, skal vi gøre det som søskende, som omgående søger forsoning hos hinanden.”<sup>2</sup>*

Vi kan også finde ud af, hvor der i forvejen eksisterer ‘fredens og broderskabets frø’, som spirer frem i vores byer og gør dem mere humane og åbne. Vi kan give et bidrag til heling af brud og konflikter og på den måde sørge for, at disse frø kan vokse .

Letizia Magri

<sup>1</sup> Jf C. Lubich, *Diffondere pace*, Città Nuova, 25, [1981], 2, s. 42-43.

<sup>2</sup> Jf Pave Frans, *Møde med religiøse ledere i Myanmar*, 28.11.2017.