

“Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.” (Gal 5, 22).

Apostlen Paulus skriver til de kristne i Galatien, som har modtaget evangeliets budskab gennem ham. Han bebrejder dem, at de ikke har forstået hvad den kristne frihed indebærer. For folket Israel var frihed en Guds gave. Gud havde løst dem fra slaveriet i Ægypten og bragt dem til et nyt land. Han havde sluttet pagt med dem om gensidig trofasthed.

Også Paulus fremhæver, at den kristne frihed er en gave fra Jesus. Jesus giver os muligheden for i ham at blive Guds børn - ligesom han. I Gud, som selv er kærlighed.

Hvis vi efterfølger Faderen i alt, hvad Jesus har lært os¹ og vist os gennem sit liv², kan vi lære at være barmhjertige og at tjene andre. For Paulus er den tilsyneladende modsætning “frihed til at tjene” mulig på grund af Helligånden, som Jesus har skænket menneskene ved at dø på korset. Det er Helligånden, som giver os styrke til at rive os løs fra egoismens fangenskab – og al dens adskillelse, uretfærdighed, forræderi og vold – og som bringer os den sande frihed.

“Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse”

Den kristne frihed er ikke kun en gave, men også en opgave: Først og fremmest skal vi i hjertet give plads til Helligånden og genkende Hans stemme.

Chiara Lubich skrev: [...] *“Først og fremmest må vi blive mere og mere bevidste om Helligåndens tilstedeværelse i os. I vort indre bærer vi en særdeles stor skat, men vi er ikke tilstrækkeligt bevidste om den.*

[...] *For at kunne høre Åndens stemme i os og efterfølge den, må vi sige nej til fristelser, og holde os fra alle de tanker som står i forbindelse dermed, og sige ja til alle de opgaver som Gud har betroet os, ja til kærlighed til næsten, ja til prøvelser og vanskeligheder, som vi møder på vejen... Hvis vi gør dette, vil Helligånden lede os og give styrke og visioner. Vore nærmeste vil lægge mærke til, at vi ikke kun er børn af vores jordiske familie, men Guds børn”.*³

Helligånden kalder os til at lægge vores egne

bekymringer fra os for i stedet at byde vor næste velkommen - for at lytte til ham eller hende, og for at dele vore jordiske og åndelige ejendele med dem. Han kalder os til at tilgive og have omsorg for de mennesker, vi møder dagligt. Denne indstilling giver os mulighed for at erfare én af Åndens frugter: sand frihed. Han får vore kompetencer og evner til at blomstre op, evner, som ellers ville være begravet, hvis vi kun levede for os selv.

Enhver handling kan blive anledning til at sige nej til at være slaver af vor egoisme og ja til kærlighedens frihed.

“Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse”

Den, der i sit hjerte byder Helligåndens gerninger velkommen i sit daglige liv, bidrager til at bygge bro mellem mennesker i familie og samfund.

Carlo Colombino er erhvervsdrivende, ægtemand og far, som har en virksomhed i Norditalien⁴. Fjerdedelen af de 60 ansatte er ikke italienere, og flere af har oplevet voldsomme ting i deres liv. Til en journalist fortæller han: *“Også arbejdspladsen kan og skal fremme integration. Vor virksomhed genbruger byggematerialer, og vi er ansvarlige for at bevare et godt miljø i området. For nogle år siden befandt vi os i en stor krise. Skulle vi redde virksomheden eller medarbejderne? Nogle af dem stod til at blive afskediget, men vi tog en snak med dem for at finde den mindst smertefulde løsning. Det var en forfærdelig tid og jeg havde søvnløse nætter.*

*Jeg er kristen og overbevidst om, at det at drive en virksomhed og at være solidarisk kan gå hånd i hånd; at gode og positive ideer styrker virksomheden, hvorimod en virksomhed, der kun tænker i tal og resultater, ikke har et langt liv. For mig, skal mennesket stå centralt i enhver aktivitet. Kun sådan er et bæredygtigt samfund ikke en utopi”.*⁵

Vi er alle kaldede til denne sande frihed, så lad os fatte mod og komme i gang, der hvor vi bor og arbejder. På denne måde kan vi give Helligånden rum til at nå flere mennesker og forny dem. På denne måde kan vi give historien et skub i den rigtige retning hen imod “glæde, fred, venlighed og godhed.”

Letizia Magri

¹ Matt 5, 43-48; Luk 6, 36.

² Markus 10,45.

³ Se C. Lubich, *Possediamo un Tesoro*, Città Nuova, 44, [2000], 10, side 7.

⁴ Denne virksomhed er del af Aipec, en forening af italienske erhvervsdrivende, som inspireres af Fællesskabs Økonomi, en

økonomisk model baseret på værdier af gensidighed og deling. Se også <http://www.edc-online.org>.

⁵ C. Colombino, *Nella mia azienda economia ed etica vanno a braccetto*, in *Credere*, periodici san Paolo, 26 november 2017, n° 48, side 24-28.