

LIVETS ORD

**“Jeg giver jer et nyt hjerte
og en ny ånd i jeres indre” (Ez 36, 26)**

Hjertet er for os det sted, hvor følelser, hengivenhed og lidenskab bor. Men for forfatteren af Ezekiels Bog er det endog meget mere. Det er menneskets centrum for det åndelige liv, og stedet, hvor der træffes beslutninger. I Bibelen tales der ofte om hjertet. Et “hjerte af kød” lytter til Guds ord og lader sig lede af det. I dette hjerte fødes tanker om fred for alle mennesker. Et “hjerte af sten” derimod, lukker sig om sig selv og er ikke i stand til at lytte og være barmhjertig.

“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre”. Hvis vi ser os omkring må vi nok indrømme, at det er i høj grad nødvendigt med et nyt hjerte og en ny ånd. Vold, korrupsion og had bliver født i stenhjerner, som lukker af for Guds plan med skabelsen.

Gælder det også os? Er det kærligheden der leder os i vore beslutninger og i vore relationer med andre?

Gud fatter medlidenhed med os, når han ser, hvordan det går menneskene. Han kender os bedre, end vi kender os selv, og han ved, at vi har brug for et nyt hjerte. Han lover profeten Ezekiel et nyt hjerte, men dette løfte gælder ikke kun profeten, det er rettet mod hele folket. Guds ønsker igen at skabe én stor familie af alle folkeslag, sådan som han fra begyndelsen havde tænkt sig; en familie hvor den gensidige kærlighed er grundlaget for ethvert menneskeligt forhold.

Historien har flere gange vist os, at vi mennesker ikke er i stand til at udføre denne plan alene. Heldigvis bliver Gud aldrig træt af at støtte os og give os et nyt hjerte og en ny ånd. Guds løfte opfyldes helt og fuldt, når hans Søn

bliver menneske, og når han sender sin ånd pinsedag. Den dag blev de første kristne i Jerusalem et fællesskab, der skal være forbillede for menneskene, hvis kendetegn det er ‘at være ét af hjerte og af sind’.¹

Både du, som læser eller lytter til denne kommentar, og jeg, som skriver den, er kaldet til at være en del af denne nye menneskehed. Ja endda mere, vi er kaldet til at bygge en lille del af denne nye menneskehed op i vores egen omgangskreds.

Måske mener du, at det er en meget stor opgave Gud har betroet os, og en stor tillid han viser os. Men vi behøver hverken at tabe modet over for det onde eller at blive ligegyldige. Det eneste vi har brug for, er et åbent hjerte.

Kristus inviterer os til at åbne vort hjerte, så det bliver ligeså rummeligt som hans eget. Det er ikke let, men det er det eneste der kræves. Hvis det er gjort, har vi gjort alt: Det vi i virkeligheden skal, er at elske hvert menneske, sådan som Gud gør. Og fordi vi mennesker er bundet til tid og sted, er det nok at vi elsker hver enkelt her og nu. Vi må stole på Guds gave - dette nye hjerte - i stedet for vore egne kræfter og talenter.

Så lad os da lytte til Helligåndens stemme i vort indre og være tro mod Jesu indbydelse til at elske hvert enkelt menneske vi møder, for på den måde er vi med til at bygge en ny verden op i folkenes og kulturernes mangfoldighed.

Fabio Ciardi

Dette Livets Ord er en opfordring til at leve dette Guds løfte. Det blev valgt af en økumenisk gruppe i Tyskland for 2017, det år i hvilket vi mindes 500-året for Reformationen.

¹ Se Ap. G. 4, 32.