



"Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!" (2 Kor 5,20)

Dette er Paulus' opfordring til Korintherne, som følger efter den store nyhed, der er hele Evangeliets hjerte: Gud har gennem Kristus forliget verden med sig selv (se 2 Kor 5, 19).

Ved sin Søns død på korset har Gud givet os det største bevis på sin kærlighed. Ved Kristi kors forligte Han os med sig selv.

Denne grundlæggende trossandhed har ikke tabt noget af sin aktualitet. Det er den åbenbaring, hele menneskeheden venter på: Gud er med sin kærlighed nær hver enkelt af os og elsker os højt.

Verden har brug for denne forkyndelse, og vi kan videregive den, hvis vi først forkynder den for os selv, hvis vi føler os omgivet af denne kærlighed, også når alt leder os til at mene det modsatte.

"Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!"

Troen på Guds kærlighed kan imidlertid ikke forblive lukket inde i os selv. Paulus forklarer det således: Gud har givet os til opgave at forlige andre med Gud (se 2 Kor 5, 18) og dermed givet enhver kristen det store ansvar at skulle vidne om Guds kærlighed til Hans skabninger. Men hvordan?

Vi skal med hele vor opførsel gøre den sandhed troværdig, som vi forkynder.

Jesus har tydeligt sagt, at før vi lægger vor gave på alteret, skal vi forsone os med den bror eller søster, der har noget imod os (se Matt 5, 23-24).

Og dette gælder frem for alt i vore egne fællesskaber: familier, grupper, sammenslutninger og kirker.

Vi er kaldede til at rive alle de barrierer ned, der hindrer samhørigheden mellem mennesker og folkeslag.

"Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!"

"...på Kristi vegne" betyder i Hans sted. Vi skal være Hans stedfortrædere, leve med Ham og som Ham. Vi skal elske hinanden, som Han har elsket os, uden forbehold og fordomme, men åbne og anerkendende overfor vor næstes positive værdier, rede til at give endog livet for vor næste.

Dette er Jesu største bud, det der er kendetegnende for de kristne. Det er gyldigt i dag såvel som det var for de første kristne.

At leve disse ord vil sige at blive fredsstiftere.
Hvis vore handlinger, vore ord og vore holdninger er gennemsyrede af kærlighed, vil de være som var de Hans.

Lad os lige som Kristus bringe glæde og af håb, samhørighed og fred. Lad os hjælpe verden til den forsoning med Gud (se 2 Kor 5, 19), som hele skabningen venter på.

Chiara Lubich

Tidligere udgivet i januar 1997

"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden, af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby