



*Fra den 18 - 25 januar fejrer man over hele verden **Bedeugen for kristen enhed**. I år er temaet: **Er Kristus da blevet delt?** (1 Kor 1,13) Chiara Lubich skrev hvert år et kommentar til det aktuelle bibelvers. For 2014 foreslår vi her en tekst som hun skrev i januar 2005, som kommentar til 1 Kor 3,11: Kristus, Kirkens eneste grundvold (jf).*

**"For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus." 1 Kor 3,11**

I år 50 kom Paulus til den græske by Korinth, der var kendt for sin store handelshavn og sit levende intellektuelle liv. I 18 måneder forkyndte Paulus Evangeliet dér og lagde grunden til en blomstrende kristen menighed. Andre efter ham fortsatte evangeliseringsarbejdet. Men de nye kristne havde en tendens til at knytte sig mere til de personer, der bragte dem Kristi budskab end til Kristus selv. Sådan opstod der splid: "Jeg hører til Paulus," sagde nogle, og andre sagde: "Jeg hører til Apollos," eller "Jeg hører til Peter".

Over for de splittelser, der hjemsøgte menigheden, fastslog Paulus med stor kraft, at selv om der var mange om at opbygge Kirken, som han sammenlignede med en bygning eller et tempel, så var der kun ét fundament, den levende sten: Jesus Kristus.

Frem for alt i denne måned, i den økumeniske bedeuge for de kristnes enhed, mindes kirkerne og de kirkelige fællesskaber, at Kristus er deres eneste fundament og at det kun er ved at holde fast ved Ham og leve Hans Evangelium, at de kan nå frem til den fulde og synlige enhed.

**"For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus."**

At bygge vort liv på Kristus betyder at være ét med Ham, at tænke som Han tænker, at ville det, Han vil og at leve, som Han levede. Hvordan kan vi så bygge på Ham, rodfæstes i Ham? Hvordan bliver vi ét med Ham? Ved at leve Evangeliet. Jesus er Ordet, det vil sige Guds Ord, der er blevet menneske. Han er Ordet, der har påtaget sig den menneskelige natur. Og vi er sande kristne, hvis vi lader hele vort liv forme efter Guds Ord.

Hvis vi lever Hans ord, eller snarere hvis Hans ord lever i os, så de gør os til "levende Ord", så er vi ét med Ham og kommer tættere på Ham. Så er det ikke længere vores "mig" eller "os", der lever, men Ordet i os. Vi må antage, at hvis vi lever sådan, giver vi vort bidrag til, at enheden mellem alle kristne må blive virkelighed. Ligesom kroppen ånder for at leve, sådan lever sjælen ved at leve Guds Ord.

En af de første frugter af dette er, at Jesus tager bolig i os og blandt os. Det fremkalder en mentalitetsændring. Det skaber i os alle, uanset hvor i verden vi kommer fra, de samme følelser som Kristus har i forskellige situationer, over for mennesker og samfundet.

Ja, det levede Ord gør fri, giver glæde, fred, enkelhed, livets fylde og lys. Det at leve Guds Ord forbinder os med Kristus, og lidt efter lidt bliver vi som Han.

Men der er et ord, der opsummerer alle de andre: Elsk; elsk Gud og elsk din næste. Jesus sammenfatter "hele loven og profeterne" i dette bud (jf. Matt 22,40). Det er jo sådan, at ethvert Ord er Guds Ord, selvom det udtrykkes i menneskelige og anderledes begreber. Og ligesom Gud er kærlighed, er ethvert Ord også kærlighed.

Hvordan bør vi så leve i denne måned? Hvordan kan vi komme tættere på Kristus, "Kirkens eneste grundvold"? Det kan vi ved at elske, sådan som Han har lært os. "Elsk, og gør så hvad du vil." sagde Skt. Augustin og dermed sammenfattede han Evangeliet. For når du elsker, tager du ikke fejl, men opfylder fuldt ud Guds vilje.

**"For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus."**

*Chiara Lubich*

*"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden, af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby*