



"Salige de rene af hjertet, for de skal se Gud". *Matt 5,8*

Jesu forkyndelse begynder med Bjergprædikenen. Ved Tiberiassøen på en høj tæt ved Kapernaum sad Jesus, på læreresvis, og forkyndte saligprisningerne for folkeskarerne. Flere gange i Det Gamle Testamente hører vi ordet 'salig', altså lovprisningen af den, der på forskellig måde, opfylder Herrens Ord. Jesu saligprisninger gentager delvis tanker, disciplene allerede kender.

Men det er første gang, de hører, at de rene af hjertet ikke bare, som salmen siger, er værdige til at stige op på Herrens bjerg (jf. Sl 24,4), men ligefrem skal se Gud.

Hvad er så denne højst fortjenstfulde renhed? Jesus har forklaret det adskillige gange i løbet af sin forkyndelse. Lad os forsøge at følge Ham for at nå frem til kilderne for den sande renhed.

"Salige de rene af hjertet, for de skal se Gud".

Ifølge Jesus har vi en fremragende vej til renhed: "I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer" (Joh 15,3). Det er altså ikke så meget rituelle handlinger, der renses sjælen, men Jesu Ord. Hans Ord er ikke som menneskelige ord. Kristus er til stede i dem, ligesom Han, på anden vis, er til stede i Eukaristien/nadveren. Gennem sit ord trænger Kristus ind i os, og så længe vi lader det være virksomt, befrier det os fra synden og gør os dermed rene af hjertet.

Altså er renheden en frugt af det efterlevede Ord, af alle de Jesu Ord, der befrier os fra de såkaldte 'bindinger', vi uundgåeligt indfanges af, hvis ikke vi har vort hjerte fæstnet i Gud og ved Hans lære. Vi kan blive indfanget af ting, af andre mennesker eller os selv. Men hvis vort hjerte blot er fæstnet i Gud, falder resten til jorden.

For at det skal lykkes for os, kan det være en hjælp at repetere en salme, der siger: "*Du er min Herre, ingen anden end du er min lykke*" (jf. Sl 16,2). Den kan vi ofte sige, især når forestillinger, følelser og lidenskaber optager vores hjerte, overskygger vores syn på det gode, og berøver os friheden.

Måske er vi tilbøjelige til at se på visse reklamer eller til at følge med i bestemte fjernsynsprogrammer. Så lad os vende os til Gud og sige: "Du er min Herre, ingen anden end du er min lykke". Det kan blive det første skridt ud af os selv, igen til at erklære vor kærlighed til Gud. Og sådan vinder vi også i renhed.

Det kan også ske at en person eller en aktivitet kommer til at stå mellem os og Gud og forurener vores forhold til Ham. Så kan vi også her gentage: "Du er min Herre, ingen anden end du er min lykke". Det vil hjælpe os til at lutre vore hensigter og til at genfinde den indre frihed.

"Salige de rene af hjertet, for de skal se Gud".

Det efterlevede Ord gør os frie og rene, fordi det er Kærlighed. Og det er Kærligheden, der med sin hellige ild renser vores hensigter og hele vores indre, for i Bibelen er "hjertet" sæde for indsigt og vilje.

Men der er en kærlighed, Jesus ønsker af os, som lader os leve denne saligprisning, nemlig den gensidige kærlighed, der gør os beredte til at sætte livet til for den anden efter Jesu eksempel. Denne kærlighed ligner en strøm, som mange bliver grebet af; den skaber en atmosfære, som er kendetegnet ved klarhed og renhed i kraft af Guds nærvær. For det er Guds tilstedeværelse, der alene kan skabe et rent hjerte i vores indre (jf. Sl 51,12). Det er ved at leve den gensidige kærlighed, at Ordet virker lutrende og helliggørende.

Alene er vi mennesker i længden ikke i stand til at modstå verdens tillokkelser. Men i den gensidige kærlighed finder vi en sund atmosfære, der kan beskytte vor renhed og hele vor autentiske kristne eksistens.

"Salige de rene af hjertet, for de skal se Gud".

Og frugterne af denne stadigt genvundne renhed er, at man kan "se" Gud, det vil sige fatte Hans handlen i vores liv og i historien, høre Hans stemme i vores indre, sanse Hans nærvær dér, hvor Han er: i de fattige, i Eukaristien/nadveren, i Hans Ord, i fællesskabet og i Kirken.

Det er en forsmag på samværet med Gud, som begynder allerede i dette liv, hvor vi "vandrer i tro og ikke i det, der kan ses" (2 Kor 5,7), indtil vi for evigt skal se Ham "ansigt til ansigt" (1 Kor 3,12).

Chiara Lubich

Tidligere udgivet nov. 1999.

"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Det udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby.