

“Herre, din højre hånd er mægtig i styrke” (2. Mosebog 15, 6)

Livets Ord er i denne måned taget fra Moses' sejr sang, en tekst i det Gamle Testamente. Moses og israelitterne priser Guds indgriben i folkets historie. De lovsynger Guds handlen for at frelse sit folk; det folk, som er vandret en lang vej ud af slaveriet til det lovede land. Det var en vej fuld af vanskeligheder og smerte, men de nåede frem under Guds ledelse. Og Gud brugte blandt andet Moses og Josua, som medvirkende i sin frelsesplan.

“Herre, din højre hånd er mægtig i styrke”

Når vi tænker på ordet 'styrke', knytter vi det som regel sammen med ordet 'magt', som ofte er årsag til undertrykkelse og konflikter mellem mennesker. Guds ord viser os, at den sande styrke er kærligheden, den kærlighed som Jesus viste os. Han har gennemlevet alle menneskelige erfaringer, ja, selv døden, og han har således åbnet vejen til vor befrielse, og til Faderen. Takket være ham er Guds stærke kærlighed blevet synlig for os.

“Herre, din højre hånd er mægtig i styrke”

Når vi ser ind i os selv, må vi ærligt erkende, at vi har vore begrænsninger som mennesker. Menneskets sårbarhed i alle dens udtryk – fysisk, moralsk, psykologisk, socialt - kan ikke bestrides. Men netop dér, i vor sårbarhed, kan vi erfare Guds kærlighed. Han ønsker, at alle mennesker skal være lykkelige. Vi er hans børn, og derfor er han altid parat til at skænke sin stærke hjælp til alle, der tillidsfuldt betror sig til ham. Alle, der ønsker at opbygge det fælles gode: fred og fællesskab.

Denne tekst fra bibelen er klogt valgt for denne måned, hvor vi fejrer Bedeugen for kristen enhed. Som kristne har vi forvoldt hinanden så mange smerter i de forgangne århundreder, med konflikter og fordomme; med fællesskaber og familier, der blev skilt fra hinanden.

“Herre, din højre hånd er mægtig i styrke”

Lad os bede Gud om enhedens nådegave, samtidig med at vi også kan tilbyde os selv som kærlighedens redskaber til at bygge broer. I 2002 blev Chiara Lubich af Kirkernes Verdensråd i Genève inviteret til at præsentere sine ideer og erfaringer. Blandt andet sagde hun: *“Dialogen kan ske således: Først stiller man sig på samme niveau som partneren, hvem det så end er; derpå 'tømmer' man sig selv helt og forsøger at lytte... På denne måde 'optager' man den anden i sig selv og kan forstå ham eller hende... Og den anden, der med kærlighed bliver lyttet til, vil så også gerne lytte til os.”* I denne måned kan vi i vores omgangskreds benytte daglige kontakter og genoptage dem. Vi kan vise respekt og slutte venskab med mennesker, der tilhører et andet kirkesamfund end vort eget. Og hvorfor ikke bede for, og gøre noget ved splittelserne i vores eget kirkesamfund, i samfundet, inden for politikken eller i vore familier? Så kan også vi med glæde sige:

“Herre, din højre hånd er mægtig i styrke”

Letizia Magri