

“Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!” (Luk 1, 38)

Et sted i Palæstina, i udkanten af Romerriget, bor en ung kvinde, som får et uventet besøg, der ændrer hendes liv totalt. Det er Guds sendebud, som inviterer hende til noget stort og han venter på et svar. “Herren er med dig, du benådede”, siger englen, og åbenbarer Guds store kærlighed for hende. Han beder hende om at medvirke i Guds frelsesplan for menneskeheden. Overrasket og glad modtager Maria denne gave af et personligt møde med Herren. Med fuld tillid til Guds kærlighed svarer hun sit ædelmodige ‘ja’ til denne endnu ukendte plan. Hun stiller sig fuld af hengivenhed til rådighed for ham og alle mennesker, og viser os ved dette lysende eksempel, hvad det betyder at følge Guds vilje.

I en meditation over denne tekst fra Lukas-evangeliet skriver Chiara Lubich: “For at kunne gennemføre sine planer har Gud brug for mennesker, der er disponible og overgiver sig til ham med en tjeners ydmyghed. På denne måde åbner Maria for at Gud kan skabe nyt. Men en ‘Herrens tjener’ er ikke kun et ydmygt udtryk, men også en ærestitel, som man gav til de store tjenere i frelseshistorien, som for eksempel Abraham, Moses, David og profeterne. Maria bekræfter med disse ord sin storhed.”¹

Også vi kan opleve Guds tilstedeværelse i vores liv, og lytte til ‘hans ord’, som han retter til os, for at invitere os til at føje en lille puslespilsbrik til sin kærlighedens plan. Vores skrøbelighed og følelse af inkompetence kan blokere os. Derfor kan vi lægge os englens ord på sinde: “Intet er umuligt for Gud”² og tro mere på Guds almagt end på vore egne kræfter.

Dette ord vil gøre os fri fra tanken om, at alt er afhængigt af os, og det vil give os energi og kræfter, som vi ikke havde anet vi havde. På denne måde

bliver vi også selv i stand til at kunne elske.

For eksempel har et ægtepar gjort denne erfaring: “Siden vi blev gift har vi åbnet vores hjem for familier til børn, som var indlagt på forskellige hospitaler i vores by. I tidens løb har over hundrede familier boet hos os, og vi har gjort os umage for, at de virkelig kunne føle sig hjemme. Gud har tit hjulpet os til at kunne gøre dette, også økonomisk. Men det forudsatte hele tiden, at vi stod til rådighed. For kort tid siden fik vi et stort beløb, som vi også satte til side, for måske var der nogle, der havde brug for det. Og det gjorde det da også. Det er ligesom et kærlighedens spil mellem Gud og os. Vores rolle er at følge ham i spillet.”

For at kunne efterleve denne evangelietekst kan Chiaras forslag til at modtage Ordet som Maria gjorde, være os en hjælp: “... at stå fuldt ud til rådighed, velvidende, at det ikke kun er menneskeord. Det er Guds Ord, så det er Kristus, der er til stede. Modtag derfor Kristus som Guds Ord, og omsæt det til handling. Når du handler sådan, vil verden se Kristus gå rundt i vore moderne gader. Kristus i dig, klædt som enhver anden der arbejder: på kontoret, i skolen, overalt, midt blandt os andre.”³

I denne forberedelsestid til jul, kan også vi, ligesom Maria, bruge mere tid på at tale med Herren, måske ved at læse i Bibelen. Vi kan forsøge at høre Herrens stemme gennem vor samvittighed, som bliver oplyst af Ordet og som derigennem bliver mere følsom over for nøden hos de mennesker, vi møder. Og vi kan spørge os selv: på hvilken måde kan jeg handle i dag således at mennesker oplever Jesu tilstedeværelse, og hvordan kan jeg medvirke til at vort moderne samfund bliver en familie?

“Lad det ske mig efter dit ord”, kan også vi gentage og dermed give Gud mulighed for at sprede fred omkring os og dermed glæde i hjertet.

Letizia Magri

¹ Se Chiara Lubich, *Non perdere l'occasione*, Città Nuova, 25 [1981], 22, side 40.

² Se Luk 1, 37.

³ Se Chiara Lubich, *Non perdere l'occasione*, Città Nuova, 25 [1981], 22, side 40-41.