



**“Én er jeres mester, og I er alle brødre”  
(Mt 23, 8)**

Livets Ord er nu udkommet i mere end 70 år og hver gang vi får det, overvejer vi kommentaren og forsøger at omsætte det i praksis. Det vigtigste er, at Bibelens tekst, som mange gange er et Jesu ord, forbliver i os. “Livets Ord” er ikke en simpel meditationstekst, men gennem ordet er det Jesus, der taler til os, og han inviterer os til at forvandle vores liv til en gave.

Chiara Lubich, som i det sidste århundrede ‘opfandt’ Livets Ord, fortæller her om hvordan det gik til: “Jeg hungrede efter sandheden, og derfor begyndte jeg at studere filosofi. Ja, stærkere endnu: som mange andre unge mente jeg at kunne finde sandheden, i studierne. Men så blev jeg slået af en tanke, som jeg straks fortalte mine veninder om: “Hvorfor skulle jeg lede efter sandheden, når den findes og er blevet levendegjort i Jesus, som både er Gud og menneske? Og hvis det er sandheden, der drager os, så lad os forlade alt, lede efter ham, og følge ham”. Som sagt, så gjort.”

De tog Evangeliet, begyndte at læse det ord for ord, og oplevede det som noget totalt nyt. “Hvert enkelt af Jesu ord var som et strålende lys; helt og fuldt guddommeligt! Hans ord er *unikke, evige og fascinerende*, skrevet med en *guddomskraft*. Jesu ord er ord, der skal oversættes til livet, de er *universelle* og gælder til alle tider”. De opdagede, at hans ord var rettet til hvert enkelt menneske<sup>1</sup>.

Og hvad med os selv? Er Jesus også vores Mester?

Verden omkring os kommer med mange visdomsord, og der er mange læremestre. Nogle fører på vildspor, ja de ansporer endda til vold; andre er gode og giver lys. Men Jesu ord har en dybde og en evne til at inddrage os, som andre ord fra filosoffer, politikere og forfattere ikke har. De er virkelig 'Livets Ord', som kan efterleves, og som giver en livets fylde. De meddeler selve Guds liv.

Hver måned tager vi ét af disse ord i betragtning, og de trænger langsomt ind i vores sjæl, forvandler os og lærer os at tænke som Jesus selv. De sætter os i stand til at svare på mangfoldige udfordringer, og sådan bliver Jesus virkelig vores Mester.

Ordet får endnu mere styrke når vi læser det sammen, for når Jesus selv lever blandt os, der er forsamlet i hans navn, er det også ham, der forklarer os ordene og viser os hvordan vi kan efterleve dem.

Men det nye ved Livet Ord er, at vi kan dele vores erfaringer med dét og de nådegaver, vi får ved at efterleve dem. Ved at dele det med hinanden, erfarer vi at vi bliver rigere indeni, og at det ikke længere er mig eller os der efterlever ordet, men snarere selve Ordet, der lever blandt os.

Og han kan virkelig udløse en revolution.

*Kommentar af pater Fabio Ciardi*

<sup>1</sup> *Scritti spirituali* / 3, Città Nuova, Rom 1979, s. 124.