



Lad os tage os af menneskerne omkring os

“Herren er min hyrde, jeg savner ingenting.” (Salmernes Bog 23[22]:1)



Der er mange får at passe på, men de er fredelige og spiser græs. Hyrden sidder på en klippe tæt på. Han vogter dem og holder nøje øje med, at der ikke kommer ulve og angriber dem. Han elsker sine får og passer godt på dem.



Det er sådan, Jesus opfører sig over for sine venner. En dag så han, at de var trætte, og derfor inviterede han dem til at sejle ud til et fredeligt sted. Men da de kom frem, var der en masse mennesker, som ventede på Jesus. Så Jesus tog sig også af dem og lærte dem mange ting.



Jesus er altid tæt på hver enkelt af os og tager sig af os. Han kender os og kalder os ved navn. Han ønsker ikke, at nogen af os skal føle sig alene eller fare vild. Han elsker os og hjælper os med at tage os af dem, der er tæt på os.



Damion fra Holland fortæller: ”I sommerferien skulle min mor stadig lave mad til os. Jeg kunne se, at hun var lidt træt, så jeg spurgte, om jeg måtte hjælpe hende. Hun sagde ja til, at jeg kunne hjælpe hende med at lave kødboller.



Jeg gik i gang med det samme og fulgte hendes anvisninger. Jeg blandede æg og kød og alle krydderierne sammen, og så lavede jeg kødbollerne. Min mor stegte dem, og den aften fik vi et rigtig godt måltid.



Min mor var meget glad, og hun virkede ikke engang træt længere. Efter det lavede jeg kødboller med hende andre gange, så hun ikke blev træt, og også fordi det er svært for hende at blande alle ingredienserne med sine hænder! ”