

Livets ord

MAJ



«Enhver, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.»

1. Johannes' brev 4:8

Johannes skriver denne sætning i et brev til et kristent fællesskab i Lilleasien.

Han skriver om Skaberen, som har skabt os, som kender os ud og ind og elsker os uendeligt højt. I Jesus har han elsket os først.



Hans kærlighed til os er så stor, at Han vil tage alle vores fejl og svagheder på sig på korset, så vi altid kan starte på en frisk.



Vi kan også leve efter Jesu forbillede og elske som den første.

For eksempel ved at tilbyde vores hjælp til nogen som har brug for det.



Ved at leve efter hans eksempel, lever vi tæt på Ham og lærer Ham bedre at kende.

Men at elske sin næste kan også være svært til tider. Netop når vi oplever modgang, og tingene er vanskelige for os, kan vi vise vores sande kærlighed.

Så kan vi tænke på Jesus, som tog sit kors op af kærlighed.

Det er sådan, vi kan opleve Guds nærvær, Han, som ønsker at bringe os lys, fred og glæde.



MAURO FORTÆLLER:

Næsten hver dag i skolen fandt jeg en eller flere mursten i min rygsæk. Jeg fandt ud af, hvem det var, der havde gjort det.

Jeg havde lyst til at blive meget vred, og jeg ved ikke, hvordan jeg formåede at kontrollere mig selv.



En dag fortalte jeg alt dette til en god ven, som sagde til mig: "Du har ret, prøv at tale om det, men husk dig selv på at gøre det på den rigtige måde og forblive i kærligheden".

Da jeg stødte på ham i skolen næste dag, talte jeg meget stille og roligt med ham.

Efter dette fandt jeg aldrig mere en mursten i min rygsæk .