

**"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem,
der elsker Gud" (Rom 8, 28).**

Det ord, som vi sætter os for at udleve i denne måned, er taget fra apostlen Paulus' brev til Romerne. Det er en lang tekst, fuld af overvejelser og visdom. Paulus skrev den før han tog til Rom, som forberedelse til sit besøg i denne menighed som han endnu ikke kendte personligt.

Kapitel 8 fremhæver på en særlig måde livet ifølge Ånden og løftet om det evige liv, der venter enkeltpersoner, nationer og hele universet.

"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud"

Hvert ord i denne sætning er mættet med betydning. Paulus forkynder at vi, først og fremmest i kraft af at være kristne, har lært Guds kærlighed at kende og er klar over at enhver menneskelig erfaring er en del af Guds store frelsesplan. Alt - siger Paulus - bidrager til at realisere denne plan: lidelser, forfølgelse, personlige fejl og svagheder, men frem for alt Gudsåndens virke i hjertet på de mennesker, der tager imod den.

Ånden tager imod menneskehedens og skabelsens suk og klager, ¹ og dette er garantien for, at Guds plan vil blive opfyldt. Vi må på vores side aktivt besvare denne kærlighed med vores kærlighed, idet vi hengiver os til Faderen i enhver nød og idet vi afgiver vidnesbyrd om håbet om den nye himmel og den nye jord, ² som han forbereder for dem, der stoler på ham.

"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud"

Hvordan skal vi så tage imod dette stærke budskab i vores personlige, daglige liv?

Chiara Lubich foreslår: *"Først og fremmest må vi aldrig stoppe ved tingenes rent ydre, materielle og profane udseende, men tro på, at enhver kendsgerning er et budskab, hvormed Gud udtrykker sin kærlighed til os. Så vil vi opdage, hvordan livet, som for os kan se ud som vrangen på et vævet stykke stof, hvor*

vi kun ser knuder og tråde i forvirring, i virkeligheden er noget andet: det er det vidunderlige mønster, som Guds kærlighed væver på grundlag af vores tro.

For det andet skal vi altid hengive os fuldstændigt tillidsfuldt til denne kærlighed, både i små og store ting. Hvis vi ved, hvordan vi overdrager os til Guds kærlighed under almindelige omstændigheder, vil han give os styrke til at give os hen i de vanskeligste øjeblikke, som f.eks. en stor prøvelse, en sygdom eller ved dødsfald.

Lad os forsøge at leve på denne måde, ikke af egeninteresse, dvs. for at Gud kan åbenbare sine planer for os og vi dermed kan få trøst fra ham, men kun af kærlighed. Så vi vil se, hvordan denne tillidsfulde overgivelse er en kilde til lys og uendelig fred for os og for mange andre." ³

Om at overdrage sig selv til Gud i svære valg, fortæller O. L. fra Guatemala: *"Jeg arbejdede som kok på et plejehjem og en dag hørte jeg en gammel dame bede om vand. Med risiko for at bryde reglerne, som forbyder mig at gå ud af køkkenet, rakte jeg hende kærligt et glas vand. Den gamle kvindes øjne lyste op. Halvvejs gennem glasset gav hun mig hånden: "Bliv hos mig i ti minutter!" Jeg forklarede, at jeg ikke burde gøre det, at jeg risikerede at blive fyret. Men hendes blik... Jeg blev. Hun bad mig om at bede sammen: "Fader vor...". Og til sidst: "Vil du ikke nok synge noget?". Jeg kom i tanker om en sang: "Vi tager intet med os, kun kærlighed...". De andre beboere stirrede på os. Kvinden var glad og sagde til mig: "Gud velsigne dig, min datter". Kort efter døde hun. Jeg blev fyret for at have forladt køkkenet. Min familie, der bor langt væk, har brug for min støtte, men jeg er fredfyldt og lykkelig: Jeg havde svaret Gud, og denne kvinde tog ikke det vigtigste skridt i livet alene".*

Letizia Magri

1 Se Rom 8, 22-27

2 Se Åbenb 21,1

3 Chiara Lubich, *Livets ord august 1984*.

**"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem,
der elsker Gud" (Rom 8, 28).**

Det ord, som vi sætter os for at udleve i denne måned, er taget fra apostlen Paulus' brev til Romerne. Det er en lang tekst, fuld af overvejelser og visdom. Paulus skrev den før han tog til Rom, som forberedelse til sit besøg i denne menighed som han endnu ikke kendte personligt.

Kapitel 8 fremhæver på en særlig måde livet ifølge Ånden og løftet om det evige liv, der venter enkeltpersoner, nationer og hele universet.

"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud"

Hvert ord i denne sætning er mættet med betydning. Paulus forkynder at vi, først og fremmest i kraft af at være kristne, har lært Guds kærlighed at kende og er klar over at enhver menneskelig erfaring er en del af Guds store frelsesplan. Alt - siger Paulus - bidrager til at realisere denne plan: lidelser, forfølgelse, personlige fejl og svagheder, men frem for alt Gudsåndens virke i hjertet på de mennesker, der tager imod den.

Ånden tager imod menneskehedens og skabelsens suk og klager, ¹ og dette er garantien for, at Guds plan vil blive opfyldt. Vi må på vores side aktivt besvare denne kærlighed med vores kærlighed, idet vi hengiver os til Faderen i enhver nød og idet vi afgiver vidnesbyrd om håbet om den nye himmel og den nye jord, ² som han forbereder for dem, der stoler på ham.

"Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud"

Hvordan skal vi så tage imod dette stærke budskab i vores personlige, daglige liv?

Chiara Lubich foreslår: *"Først og fremmest må vi aldrig stoppe ved tingenes rent ydre, materielle og profane udseende, men tro på, at enhver kendsgerning er et budskab, hvormed Gud udtrykker sin kærlighed til os. Så vil vi opdage, hvordan livet, som for os kan se ud som vrangen på et vævet stykke stof, hvor*

vi kun ser knuder og tråde i forvirring, i virkeligheden er noget andet: det er det vidunderlige mønster, som Guds kærlighed væver på grundlag af vores tro.

For det andet skal vi altid hengive os fuldstændigt tillidsfuldt til denne kærlighed, både i små og store ting. Hvis vi ved, hvordan vi overdrager os til Guds kærlighed under almindelige omstændigheder, vil han give os styrke til at give os hen i de vanskeligste øjeblikke, som f.eks. en stor prøvelse, en sygdom eller ved dødsfald.

Lad os forsøge at leve på denne måde, ikke af egeninteresse, dvs. for at Gud kan åbenbare sine planer for os og vi dermed kan få trøst fra ham, men kun af kærlighed. Så vi vil se, hvordan denne tillidsfulde overgivelse er en kilde til lys og uendelig fred for os og for mange andre." ³

Om at overdrage sig selv til Gud i svære valg, fortæller O. L. fra Guatemala: *"Jeg arbejdede som kok på et plejehjem og en dag hørte jeg en gammel dame bede om vand. Med risiko for at bryde reglerne, som forbyder mig at gå ud af køkkenet, rakte jeg hende kærligt et glas vand. Den gamle kvindes øjne lyste op. Halvvejs gennem glasset gav hun mig hånden: "Bliv hos mig i ti minutter!" Jeg forklarede, at jeg ikke burde gøre det, at jeg risikerede at blive fyret. Men hendes blik... Jeg blev. Hun bad mig om at bede sammen: "Fader vor...". Og til sidst: "Vil du ikke nok synge noget?". Jeg kom i tanker om en sang: "Vi tager intet med os, kun kærlighed...". De andre beboere stirrede på os. Kvinden var glad og sagde til mig: "Gud velsigne dig, min datter". Kort efter døde hun. Jeg blev fyret for at have forladt køkkenet. Min familie, der bor langt væk, har brug for min støtte, men jeg er fredfyldt og lykkelig: Jeg havde svaret Gud, og denne kvinde tog ikke det vigtigste skridt i livet alene".*

Letizia Magri

1 Se Rom 8, 22-27

2 Se Åbenb 21,1

3 Chiara Lubich, *Livets ord august 1984*.