

**"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"**  
(Markus 9, 35).

Jesus er på vej til Kapernaum sammen med disciplene. Disse er i en livlig diskussion med hinanden, men når Jesus spørger, hvad de taler om, tør de ikke svare. De er måske lidt flove over det de diskuterer, nemlig hvem der er størst iblandt dem.

Jesus havde flere gange talt om sin gådefulde lidelsens time, men for Peter og de andre havde det været for svært at forstå og acceptere. Faktisk var det først efter at de havde været vidne til Jesu død og opstandelse, at de opdagede, hvem han i virkeligheden var: Guds søn, som af kærlighed giver sit liv.

Derfor sætter Jesus sig ned og beder dem om at komme nærmere, og for at hjælpe dem til virkelig at være hans disciple, fortæller han dem om den sande betydning af at 'være den første' set med evangeliets øjne.

***"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"***

På trods af disciplenes svaghed og frygt stoler Jesus på dem og kalder dem til at følge ham og deltage i hans mission: at tjene alle. Her kan vi tænke på apostlen Paulus' formaning til de kristne i Filippi: "Gør intet af selvskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus".<sup>1</sup>

At tjene, ikke som en slave, der er tvunget til sit arbejde, men som et frit menneske, der gavmildt tilbyder sine talenter og sin styrke. Som én der aktivt gør noget til gavn, ikke kun for en enkelt gruppe, men for alle, der har brug for hjælp, uden undtagelse og uden fordomme.

Det er også en opfordring til os i dag om at have et åbent sind og hjerte, om at genkende og være opmærksomme på andres behov, om at være aktiv og opbygge autentiske relationer, om at bruge vores talenter til det fælles bedste, om at starte forfra hver dag på trods af vores fejl. Det er en invitation til at sætte os selv på sidste plads og hjælpe alle på vej mod den eneste mulige fremtid: universelt broderskab.

***"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"***

I en kommentar til dette Jesu Ord foreslog Chiara Lubich, hvordan vi kan gøre det i praksis:

"Lad os, sammen med Jesus, indtage den sidste plads ved de utallige lejligheder vi får i hverdagen. Har vi fået betroet en opgave af en vis betydning? Lad os da ikke tro, at vi er 'nogen'; lad os ikke give plads til stolthed og indbildskhed. Lad os ikke glemme, at det vigtigste er at elske vores næste. Lad os drage fordel af denne nye opgave til bedre at tjene vores medmennesker uden at ignorere det vi kalder 'små ting': de personlige relationer, de ydmyge daglige pligter, hjælp til vores forældre, fred og harmoni i vores familie, børnenes skolegang... Ja, uanset hvordan tingene går, så lad os ikke glemme, at kristendom betyder at elske, og særligt at elske de mindste brødre og søstre. Hvis vi lever sådan, vil vores eksistens være et vedvarende bidrag til at opbygge Guds rige på jorden. Og dertil knytter Jesus løftet om at vi skal få 'alt andet i overflod': helbred, goder, overflod af alt ... at dele ud til andre og dermed blive en forlængelse af Guds forsyn for mange."<sup>2</sup>

At beskytte det fælles hjem er en særligt aktuel måde – som vi kan dele med mange i verden – at tjene det fælles gode på. I efterhånden mange år har dette været en betydelig måde at afgive kristent vidnesbyrd på. Lad os huske på, at et stadigt stigende antal kirker fejrer Skabelsens tid fra den 1. september til den 4. oktober.<sup>3</sup>

Broderskabet i Taizè har foreslået følgende bøn til denne tid: "Kærlighedens Gud, mens vi forbliver i dit nærvær, gør os i stand til at fatte den uendelige skønhed af det, du har skabt, af alt det, der kommer fra dig, fra din uudtømmelige medlidenhed. Gør vores medfølelse for andre og for hele skabelsen større. Lær os at opdage værdien af alt og gør os til bærere af fred i den menneskelige familie."

Letizia Magri

1 Fil 2, 3-5

2 Chiara Lubich, *Livets ord* september 1985.

3 Europæiske kirker har opfordret de troende til at fejre "Skabelsens tid", der afholdes fra 1. september til 4. oktober som "season of Creation".  
(<https://seasonofcreation.org/>)

**"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"**  
(Markus 9, 35).

Jesus er på vej til Kapernaum sammen med disciplene. Disse er i en livlig diskussion med hinanden, men når Jesus spørger, hvad de taler om, tør de ikke svare. De er måske lidt flove over det de diskuterer, nemlig hvem der er størst iblandt dem.

Jesus havde flere gange talt om sin gådefulde lidelsens time, men for Peter og de andre havde det været for svært at forstå og acceptere. Faktisk var det først efter at de havde været vidne til Jesu død og opstandelse, at de opdagede, hvem han i virkeligheden var: Guds søn, som af kærlighed giver sit liv.

Derfor sætter Jesus sig ned og beder dem om at komme nærmere, og for at hjælpe dem til virkelig at være hans disciple, fortæller han dem om den sande betydning af at 'være den første' set med evangeliets øjne.

***"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"***

På trods af disciplenes svaghed og frygt stoler Jesus på dem og kalder dem til at følge ham og deltage i hans mission: at tjene alle. Her kan vi tænke på apostlen Paulus' formaning til de kristne i Filippi: "Gør intet af selvished og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus".<sup>1</sup>

At tjene, ikke som en slave, der er tvunget til sit arbejde, men som et frit menneske, der gavmildt tilbyder sine talenter og sin styrke. Som én der aktivt gør noget til gavn, ikke kun for en enkelt gruppe, men for alle, der har brug for hjælp, uden undtagelse og uden fordomme.

Det er også en opfordring til os i dag om at have et åbent sind og hjerte, om at genkende og være opmærksomme på andres behov, om at være aktiv og opbygge autentiske relationer, om at bruge vores talenter til det fælles bedste, om at starte forfra hver dag på trods af vores fejl. Det er en invitation til at sætte os selv på sidste plads og hjælpe alle på vej mod den eneste mulige fremtid: universelt broderskab.

***"Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"***

I en kommentar til dette Jesu Ord foreslog Chiara Lubich, hvordan vi kan gøre det i praksis:

"Lad os, sammen med Jesus, indtage den sidste plads ved de utallige lejligheder vi får i hverdagen. Har vi fået betroet en opgave af en vis betydning? Lad os da ikke tro, at vi er 'nogen'; lad os ikke give plads til stolthed og indbildskhed. Lad os ikke glemme, at det vigtigste er at elske vores næste. Lad os drage fordel af denne nye opgave til bedre at tjene vores medmennesker uden at ignorere det vi kalder 'små ting': de personlige relationer, de ydmyge daglige pligter, hjælp til vores forældre, fred og harmoni i vores familie, børnenes skolegang... Ja, uanset hvordan tingene går, så lad os ikke glemme, at kristendom betyder at elske, og særligt at elske de mindste brødre og søstre. Hvis vi lever sådan, vil vores eksistens være et vedvarende bidrag til at opbygge Guds rige på jorden. Og dertil knytter Jesus løftet om at vi skal få 'alt andet i overflod': helbred, goder, overflod af alt ... at dele ud til andre og dermed blive en forlængelse af Guds forsyn for mange."<sup>2</sup>

At beskytte det fælles hjem er en særligt aktuell måde – som vi kan dele med mange i verden – at tjene det fælles gode på. I efterhånden mange år har dette været en betydelig måde at afgive kristent vidnesbyrd på. Lad os huske på, at et stadigt stigende antal kirker fejrer Skabelsens tid fra den 1. september til den 4. oktober.<sup>3</sup>

Broderskabet i Taizè har foreslået følgende bøn til denne tid: "Kærlighedens Gud, mens vi forbliver i dit nærvær, gør os i stand til at fatte den uendelige skønhed af det, du har skabt, af alt det, der kommer fra dig, fra din uudtømmelige medlidenhed. Gør vores medfølelse for andre og for hele skabelsen større. Lær os at opdage værdien af alt og gør os til bærere af fred i den menneskelige familie."

Letizia Magri

1 Fil 2, 3-5

2 Chiara Lubich, *Livets ord* september 1985.

3 Europæiske kirker har opfordret de troende til at fejre "Skabelsens tid", der afholdes fra 1. september til 4. oktober som "season of Creation".

(<https://seasonofcreation.org/>)