

“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.” (Luk 6, 36).

Evangelisten Lukas understreger gerne Guds store kærlighed ved hjælp af en kvalitet som er dens største udtryk: barmhjertigheden.

I bibelen er - kunne man sige - barmhjertigheden den moderlige side af Guds kærlighed. Med barmhjertighed sørger Gud for sine skabninger, han trøster dem, oplyser dem og forbarmer sig over dem utrætteligt. Igennem profeten Esajas lover Herren sit folk: *“Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer; så I finder trøst hos Jerusalem.”* ¹

Barmhjertigheden er en egenskab som også anerkendes og forkyndes i den islamiske tradition. Blandt de 99 Smukke Guds navne er de, som den troende muslim oftest gentager ‘Den Barmhjertige’ og ‘Den Milde’.

Dette sted i evangeliet viser os Jesus, der giver et vovet og desorienterende forslag til et hav af mennesker der kommer fra fjerntliggende steder: at efterfølge Gud Faderen netop i sin barmhjertige kærlighed. Og det synes næsten et utænkeligt og uopnåeligt mål for os!

“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.”

Hvis vi vil efterfølge Faderen ud fra evangeliets perspektiv, må vi først og fremmest lære af Jesus hvad det betyder at tage det første skridt til at elske andre i vores dagligdag, på samme måde som Gud gør igen og igen med os.

Denne er den luterske teolog Dietrich Bonhoeffers ² åndelige erfaring: *“Det kristne fællesskab synger denne sang hver dag: ‘Jeg modtog barmhjertighed’. Også jeg fik denne gave, selvom jeg havde lukket mit hjerte for Gud; (...) da jeg var faret vild og ikke kunne finde vejen tilbage. Da kom Herrens Ord mig i møde. Da forstod jeg: Han elsker mig. Jesus fandt mig: Han var mig nær, han alene. Han trøstede mig, tilgav mig mine fejltagelser og bebrejdede mig ikke det onde jeg havde gjort. Da jeg stadigvæk var hans fjende og ikke holdt hans bud, behandlede han mig alligevel som en ven. (...) Jeg kan næsten ikke forstå hvorfor han elsker mig så højt, hvorfor jeg er så dyrebar for ham. Jeg kan ikke forstå hvordan det lykkedes for ham at vinde mit hjerte med sin kærlighed. Det eneste jeg kan sige er: ‘Jeg modtog barmhjertighed’.”* ³

“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.”

Dette evangeliets ord indbyder os til at gennnføre en sand revolution i vort liv: Hver gang vi konfronteres med fornærmelser, kan vi vælge ikke at følge forkastelsens, fordømmelsens eller hævnens vej, men snarere tilgivelsens og barmhjertighedens vej.

Det skal ikke ses som et tungt bud, men som en mulighed Jesus giver os til at gå fra egoismens død til det sande fællesskabs liv. Vi vil med stor glæde opdage at eje det samme DNA som Faderen. Han dømmes ingen definitivt, men giver alle en ny chance og åbner således håbets vej.

At gå barmhertighedens vej åbner op for broderskabsbånd, som kan få et humant fællesskab til at opstå og til at vokse, endelig orienteret mod et positivt og fredfyldt samfund.

“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.”

Her er Chiara Lubichs kommentar til denne tekst fra Matthæusevangeliet i hvilket de barmhjertige kaldes salige: *“ 4 Evangeliet er gennemsyret af budskabet om barmhjertighed og tilgivelse. (...) Barmhjertighed er den kristne kærligheds højeste udtryk. Barmhjertigheden gør kærligheden fuldkommen. (...) Lad os derfor forsøge i alle vores relationer at give kærligheden denne barmhjertighedens dimension. Barmhjertighed er en kærlighed der ved hvordan man åbner sig for ethvert medmenneske, især for de fattige og sårbare. Det er en kærlighed som ikke er nærig, men overdådig, universel, konkret. En kærlighed, som skaber fællesskab og gensidighed, og dette er barmhjertighedens endelige mål. Uden barmhjertighed ville der kun findes retfærdighed, som kan skabe lighed, men ikke broderskab. (...) Selvom det måske synes at være for meget, for svært, kunne vi over for enhver næste spørge os selv hvordan hans eller hendes mor ville forholde sig til ham eller hende. Denne tanke kan hjælpe os til at have forståelse og til at leve efter Guds hjerte.”* ⁵

Letizia Magri

¹ Se Es. 66, 13.

² Dietrich Bonhoeffer, (1906-1945), tysk lutersk teolog og modstandsmand, myrdet i slutningen af II. Verdenskrig. Han var og er stadigvæk en kilde til inspiration for mange.

³ Dietrich Bonhoeffer, 23 januar 1938, i *La fragilità del male*, Piemme, 2015.

⁴ Se Mat. 5, 7.

⁵ Chiara Lubich, *Livets ord* november 2000.