

**“Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen.”** (Luk 6, 38).

“En stor skare af Jesu disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon var kommet for at høre på ham.” (Luk 6, 17-18).

Sådan introducerer evangelisten Lukas Jesu lange tale, hvor han forkynder saligprisningerne, Gudsrigets krav og Faderens løfter til sine børn.

Jesu kundgør i al frihed sit budskab til mænd og kvinder fra forskellige folkeslag og kulturer, der er kommet for at høre på ham. Budskabet er rettet mod alle samtidig med at enhver kan tage imod det for at virkeliggøres som menneske - et menneske skabt af Gud-kærlighed i hans billede.

**“Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen.”**

Jesu åbenbarer evangeliets nyhed: Faderen elsker ethvert af sine børn på en personlig måde, med en kærlighed der ”strømmer over”. Han skænker os evnen til at udvide vort hjerte så der med stadig større gavmildhed er plads til vore næste. Dette skriftsted er krævende: det beder os om at dele med andre, materielle goder, men også åbenhed, barmhjertighed, tilgivelse, hjerterum – ligesom Gud selv gør.

Ovenstående billede af overflødig belønning, et topfyldt mål som gives i favnen, får os til at forstå at Guds kærligheds mål for os, er grænseløs, og at Guds løfter går i opfyldelse over alle vore forventninger. Samtidig befries vi fra beregningens og kalenderens pres og fra skuffelsen over ikke at modtage fra andre efter vore egne ønsker.

**“Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen.”**

Chiara Lubich skrev følgende om denne Jesu indbydelse: *“Er det aldrig sket for dig at du fik en gave af en god ven, og at du følte trang til at gøre gengæld? Hvis det sker for dig, hvor meget mere sker det så ikke for Gud, som er selve kærligheden! Han gengælder altid hver eneste gave som vi giver til vores næste i Guds navn. Dette gør Gud ikke for at vi skal beriges af det, men for at vi kan give*

*endnu mere. Og som gode forvaltere af Guds gaver, bør vi lade dem cirkulere i det fællesskab som omgiver os. Jesus har helt sikkert tænkt på den belønning som vi vil få i himlen, men det, der sker på jorden er allerede en forsmag på og garanti for hvad vi får i himlen.”* <sup>1</sup>

**“Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen.”**

Hvad ville der ske, hvis vi praktiserede denne kærlighed sammen med mange andre? Det ville blive begyndelsen til en social revolution.

Jesús fra Spanien fortæller: *“Min kone og jeg er konsulenter og undervisere i socialt udviklingsarbejde. Vi blev begejstret for “Fællesskab i Økonomi” og dets principper.* <sup>2</sup> *Vi har lært at se på vor næste med nye øjne. Det betød et nyt syn på vore ansatte og deres retmæssige løn. Det betød at finde alternative løsninger på truende fyringer; at se leverandørerne med nye øjne og at have respekt for priser og udbetalinger; det betød nye relationer med konkurrenterne ved at organisere fælles kurser og tilbyde vores ekspertise; det betød ærlig rådgivning til vore kunder selv om det medførte ringere fortjeneste. Den tillid som dette har produceret, har reddet os igennem krisen i 2008.*

*Senere har vi mødt en spansk lærer fra Elfenbenskysten igennem NGO'en ‘Levántate y Anda’ (Rejs dig og gå). Han ville gerne forbedre levevilkårene i sin landsby ved at bygge en fødeklinik. Vi har set på projektet og stillede de fornødne penge til rådighed for ham. Han kunne ikke tro sine egne øjne. Jeg forklarede ham at det var vores virksomheds overskud. I dag er denne klinik, som hedder ‘Broderskab’, og som blev bygget af muslimer og kristne, symbolet på deres sameksistens. I de seneste år er vores egen virksomheds overskud tidoblet. Sammen med andre virksomheder fra “Fællesskab i Økonomi” har vi skabt “Fællesskabets Internationale Handel” og, sammen med forretningsfolk fra Congo, har vi investeret i et nyt selskab som transporterer fødevarer fra Kinsasha til fjerntliggende landsbyer.”*

Letizia Magri

<sup>1</sup> Chiara Lubich, Livets ord juni 1978.

<sup>2</sup> Se: [www.edc-online.org/en/](http://www.edc-online.org/en/)