

**“Hvem kan skille os
fra Kristi kærlighed?”**
(Rom 8, 35)

Paulus’ brev til de kristne i Rom er usædvanlig rigt på indhold. I dette brev udtrykker han Evangeliets styrke, hvordan det, hvis dets budskab bliver taget imod, kan medføre en revolution i et menneskes liv: Guds kærlighed gør os frie!

Paulus har selv erfaret det, og han vil vidne om det med sine ord og sit eksempel. Troskaben til Guds kald vil føre ham til netop Rom, og dér vil han give sit liv for Herren.

“Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?”

Forud for dette vers skrev Paulus: “Er Gud for os, hvem kan da være imod os?”¹ Paulus betragter Guds kærlighed til os som Brudgommens trofaste kærlighed til bruden, til hende som han er knyttet til med et uløseligt bånd, købt med hans eget blod.

Gud er altså ikke en streng dommer, men tværtimod Ham der forsvarer os. Derfor kan intet skille os fra Ham ved vores møde med Jesus, den elskede Søn.

Ingen vanskelighed, stor eller lille, i os eller uden for os, er uoverstigelig for Guds kærlighed. Tværtimod, siger Paulus, netop i disse situationer ‘mere end sejrer’² den, som tror på Gud og overgiver sig selv til ham.

I en tid af superhelte og overmennesker der søger at sejre for enhver pris med arrogance og magt, er evangeliets forslag den konstruktive mildhed og åbenheden over for den andens bevæggrunde.

“Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?”

For bedre at kunne forstå og leve dette Ord, kan Chiara Lubich hjælpe os:

“Vi tror selvfølgelig, eller i det mindste siger vi at vi gerne vil tro på Guds kærlighed. Men ofte er vores tro alligevel ikke så stærk som den burde være når vi bliver prøvet, f.eks. når vi bliver ramt af sygdom eller fristelser. Tvivlen sniger sig nemt ind: Kan det virkelig passe, at Gud elsker mig? Nej, tvivl ikke! Vi skal hengive os tillidsfuldt og uden forbehold til Faderens kærlighed. Vi skal overvinde mørket og tomheden, som vi måtte føle, og omfavne korset tæt. Og derefter skal vi kaste os ud i at elske Gud, ved at gøre hans vilje, og i at elske vores næste. Hvis vi gør dette, vil vi sammen med Jesus erfare opstandelsens styrke og glæde. Så vil vi sanse i hvilken grad det er sandt at alt forvandles for dem, der tror og overgiver sig til Guds kærlighed. Det negative vil blive positivt, døden vil blive til en kilde til liv og mørket vil vige for et strålende lys.”³

“Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed?”

Selv midt i krigens uhyggelige tragedier kan de, der fortsætter med at tro på Guds kærlighed, gøre en forskel.

“Vores land befinder sig i en absurd krig her i Balkan. Til min hærenhed kom også soldater fra frontlinjen, som havde pådraget sig mange traumer, fordi de havde set venner og familiemedlemmer dø for øjnene af dem. Jeg kunne ikke gøre andet end at give dem min kærlighed én efter én så godt som muligt. I de sjældne pauser vi fik, forsøgte jeg at tale med dem om de mange ting man føler når man er i en sådan situation. Det skete også at vi kom til at tale om Gud, selvom der var mange, som ikke troede. På et vist tidspunkt foreslog jeg at hidkalde en præst så vi kunne fejre messe. Alle accepterede det, og nogle modtog bodens sakramente efter tyve år uden at have skriftet. Jeg kan sige, at Gud var tilstede dér sammen med os.”

Letizia Magri

- ¹ Rom 8,31.
- ² Se Rom 8,37
- ³ Chiara Lubich, *Livets ord august 1987*.