

“Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.” (Mat 7, 12)

Når man skal træffe en vigtig beslutning, leder man ofte efter en sikker vejledning. Som kristne kan Evangeliet i sådanne situationer tilbyde hjælp, for dets budskab leder os til Guds hjerte og til at kunne leve som hans børn.

Med disse ord giver Jesus en rettesnor som er forståelig og til at efterleve. Læresætningen er en del af Bjergprædikenen i Matthæus-evangeliet, og Jesus underviser her i hvordan vi fuldt ud kan leve et kristent liv. Han sammenfatter selv sit budskab kort og præcist i dette skriftsted.

I dag har folk brug for budskab, der er meningsfulde, korte og brugbare. Disse ord kan ses som et kostbart *tweet*-budskab, som vi hele tiden kan holde for øje.

“Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.”

For bedre at forstå hvad vi kan gøre for andre, inviterer Jesus os til at sætte os i den andens skind. Ligesom han selv gjorde, da han blev menneske af kærlighed til os.

Hvis vi spørger os selv hvad vi forventer af vore forældre, børn, kolleger på arbejde, regeringen og religiøse ledere, ville der på listen stå ord som gæstfrihed, lydhørhed, inklusion, økonomisk støtte, men også oprigtighed, tilgivelse, opmuntring, tålmodighed, rådgivning, dannelse... For Jesus virkeliggør denne indre holdning, sammen med de konkrete handlinger den afføder, hele Guds lov og hele det åndelige livs rigdom.

Dette er den såkaldte Gyldne Regel, en universel lære som findes i alle kulturer, religioner og traditioner som menneskeheden har udviklet igennem historien. ¹

Reglen danner grundlaget for alle autentiske menneskelige værdier. Med den kan man opbygge en fredelig sameksistens med retfærdige og solidariske relationer både på det personlige og på det samfundsmæssige plan.

“Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.”

Dette ord opmuntrer os til at være kreative og storsindede, til at vise initiativ over for enhver, til at bygge bro, også over for de, som ikke er vore venner. Dette både sagde og gjorde Jesus selv. Det tilskynder os til at gå hinsides os selv, for at vi således kan vidne troværdigt om vores tro.

Chiara Lubich opfordrede os til at leve sådan, da hun skrev en kommentar til Evangeliet i april 1978: *“Lad os forsøge! Én dag levet på denne måde er et helt liv værd [...]. Vi vil opleve en ukendt glæde [...]. Gud vil være med os, for han er sammen med dem, der elsker [...]. En gang imellem vil vi nok slække grebet eller hælde til at være mismodige, til at give op [...]. Gør det ikke! Hold ud! Gud vil give os nåde til at blive ved. Lad os altid begynde på ny. Hvis vi holder ud, vil vi se at verden omkring os forandre sig. Vi vil forstå at Evangeliet får livet til at være fascinerende, det tænder et lys i verden, giver bid til eksistensen og bærer i sig princippet til løsningen på alle problemer. Og vi vil ikke få ro før vi har delt denne enestående erfaring med andre: med venner, der kan forstå os, med familien, med alle, som vi føler trang til at dele den med. Håbet vil genfødes.”* ²

“Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.”

Da Ramiro, som havde været på sin arbejdsplads i rigtig mange år, hørte at der ville komme nye kolleger, spurgte han sig selv: *“Hvad ville jeg sætte pris på, hvis jeg kom ind på kontoret for første gang. Hvad skulle der til, for at jeg følte mig godt tilpas?”* Han begyndte at gøre plads til dem, han fandt skriveborde og bad andre kolleger om at hjælpe ham. Sammen sørgede de for nye, fine arbejdspladser således at de nyankomne mødte en positiv stemning og en gruppe sammenknyttede kolleger.

Letizia Magri

¹ Se: https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Gyldne_Regel Her kan man finde eksempler fra forskellige religioner og livssyn.

² C. Lubich, Parola di Vita aprile 1978