

***“I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner” (Ap. G. 1, 8).***

Apostlenes Gerninger, som er skrevet af evangelisten Lukas, begynder med et løfte, som den Opstandne giver disciplene, inden han vender tilbage til Faderen. De vil få kraft fra Gud selv til at fortsætte opbygningen af Guds rige og forkyndelsen af dette.

Det handler ikke om at begå et statskup eller udøve politisk og social magt over andre, men om Guds Ånd, der kan virke i vore hjerter og skabe ‘nye mennesker’.

Helligånden vil stige ned over apostlene og Maria, og føre dem ud af Jerusalem for at forkynde Jesu budskab ‘til verdens ender’.

***“I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner.”***

Apostlene, og sammen med dem alle Jesu disciple, bliver sendt ud for at være ‘vidner’.

Enhver kristen, som gennem Jesus erfarer, hvad det betyder at være et Guds barn, er derfor en udsending. Vort kald og identitet som Guds børn bliver konkret i denne udsendelse, ved at gå til andre som deres brødre og søstre. Vi er alle kaldet til at være apostle, der vidner gennem vores liv, og om nødvendigt med vores ord.

Vi er vidner, når vi gør Jesu livsstil til vores. Når vi derfor har Guds plan for menneskeheden – altså det universelle broderskab – for øje, kan vi dagligt i vore familier, blandt kolleger og studiekammerater møde folk i en ånd af imødekommenhed, parate til at dele.

Marilena og Silvano fortæller: “Da vi giftede os, ville vi være en familie, der var åben over for alle. Det var i adventstiden og vi ønskede at bruge tid på vores hilsner til naboerne, så vi besluttede os at bringe dem en lille julegave. De blev glade og overraskede, især én familie, som folk ellers undgik. De inviterede os indenfor og fortalte om deres vanskeligheder, og om at der igennem mange år ikke var kommet nogle på besøg hos dem.

Besøget varede flere timer, og vi var rørte over deres glæde.

Lidt efter lidt, blev vores kreds af venner større, bare ved at være åbne over for alle. Det har ikke altid været så nemt, fordi et uventet besøg flere gange har vendt op og ned på vores program. Men vi har hele tiden haft for

øje, at vi ikke skulle gå glip af disse chancer til at opbygge relationer.

En gang fik vi foræret en kage, og vi besluttede at dele den med en dame, der havde hjulpet os med at samle legetøj ind til børn i Brasilien. Det blev hun meget glad for, og det blev også en mulighed til at lære hendes familie at kende. Da vi tog af sted, sagde hun: “Gid jeg havde jeres mod til at besøge andre mennesker.”

***“I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner.”***

I dåben har vi kristne modtaget Helligånden, men Ånden taler til *alle* menneskers samvittighed, hvis de oprigtigt søger sandheden og det gode. Alle kan derfor skabe plads til Guds Ånd i sig, og blive ledt af ham.

Og hvordan kan man så genkende Helligånden og lytte til ham?

Hermed en tanke fra Chiara Lubich, som kan hjælpe os: “[...] *Helligånden bor i os, vi er så at sige hans tempel og han giver os sit lys og leder os. Han er sandhedens Ånd, som forklarer os Jesu ord, og gør dem levende i os. Han skænker os kærligheden til at søge Visdommen, han råder os til, hvad vi skal sige og hvordan. Han er Kærlighedens Ånd, som tænder Kærlighedens ild i os, og som får os til at elske Gud af hele vort hjerte, vor forstand og alle vore kræfter og til at elske alle de mennesker, vi møder på vor vej. Han er styrkens Ånd, som giver os mod til at følge evangeliets vej og vidne om det. [...] Ved hjælp af denne Guds kærlighed i hjertet kan vi række langt ud og videregive denne erfaring til mange mennesker, ja, ‘til jordens ender’. Disse ‘jordens ender’ skal ikke kun opfattes som geografiske grænser. For det kan også være dem vi har tæt på, men som endnu ikke kender evangeliets glade budskab. [...] Af kærlighed til Jesus kan vi flytte fokus væk fra os selv og gøre os til ét med alle, indtil vor næste, rørt af Guds kærlighed i os, vil gøre sig til ét med os. På denne måde kan vi gensidigt hjælpe hinanden, dele ideer, og i det hele taget være hengivne over for hinanden. Først derefter kan vi sætte ord på det, der besjæler os, så det kan blive til en gave i kærlighedens gensidighed.”*

Letizia Magri

*Livets Ord udkommer på 96 sprog og dialekter og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden igennem presse, radio og internet. For mere information, se <https://focolare.dk> [focolare.se](https://focolare.se) eller [focolare.org](https://focolare.org)*