

“Du skal søge freden og stræbe efter den”
(Salmernes Bog 34, 15).

I denne salme udtrykker David sin glæde og taknemmelighed over for alle dem, der er til stede. Han er gået igennem fare og angst, men har i tillid råbt til Israels Herre og har fundet fred igen.

I denne hymne handler det om den barmhjertige Gud, der altid tager parti for de fattige og undertrykte, som kalder på Ham i deres nød.

For at alle kan opnå denne frelse, giver David nogle gode råd: undgå det onde, gør altid det, som er ret. Og han fremhæver nødvendigheden af ikke at bagtale andre. For ord kan føre til krig.

“Du skal søge freden og stræbe efter den.”

I Bibelens sprog har ordet ‘fred’ flere betydninger, som f. e. fysisk eller åndelig velvære eller enighed blandt enkelt personer eller folkeslag. Men fred er først og fremmest en Guds gave, og derigennem kan vi skimte hans tilstedeværelse som Far.

Derfor er det så vigtigt, ja nødvendigt, at vi intensivt og helhertet søger efter Gud i vort liv, for netop at kunne opleve denne ægte fred.

Vi skal yde vores del, ved at lytte til samvittighedens stemme, som viser os ‘den gode vej’ og ikke den dårlige.

Men ofte er det nok at vi lader Gud finde os, Han, som altid leder efter enhver af os.

Gennem dåben har vi kristne allerede et tæt forhold til Jesus: Han er den ‘nære’ Gud, som har lovet os fred. Ja, Han er selve freden. Det er Helligånden, der skænker os denne gave, Trøstermanden, som hjælper os med at dele fredens frugter med andre. Han vil vise os vej til at kunne elske mennesker omkring os, til at overvinde konflikter, til at undgå ubegrundede beskyldninger, til at aflive overfladiske og onde fordomme, og i stedet

lukke hjertet op og tage imod vore medmennesker.

Måske lykkes det ikke at nedlægge alle våben, der udgyder blod i flere områder på jorden, men vi kan alligevel gøre noget selv og forsøge at hele sår i vore familier, i vore menigheder, på arbejdspladsen, dér hvor vi bor. Igennem et lille eller stort fællesskab, der giver vidnesbyrd om kærlighedens styrke, kan der bygges broer mellem sociale grupper, kirkesamfund og politiske partier.

“Du skal søge freden og stræbe efter den.”

Hvis vi med overbevisning leder efter fred, kan vi også finde måder at beskytte skabelsen på. For også den er en Guds gave til sine børn, og som er betroet til vores ansvar, med henblik på de næste generationer.

I 1999 skrev Chiara Lubich følgende til Nikkio Niwano, stifter af den japanske buddhistiske bevægelse Rissho Kosei Kai: *“Hvis mennesket ikke lever i fred med Gud, er heller ikke jorden i fred. Religiøse mennesker kan mærke jordens ‘lidelse’, når den ikke bliver brugt i overensstemmelse med Guds plan, men i stedet bliver misbrugt ud af egoisme, ud af en ustyrlig trang til at eje. Det er en egoisme og en trang, som spolerer miljøet endnu mere end enhver forurening.*

Hvis man finder ud af, at hele skabelsen er en gave af en Fader, som elsker os, vil det være lettere at finde en harmonisk relation til naturen. Og når man bliver bevidst om, at denne gave er for alle, og ikke bare for nogle få, vil der opstå større opmærksomhed og respekt for alt det, som tilhører hele den nutidige og fremtidige menneskehed.”

Letizia Magri

Livets Ord udkommer på 96 sprog og dialekter og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden igennem presse, radio og internet. For mere information, se www.focolare.dk og www.focolare.org