

## At stille sulten!

**"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste." (Joh, 6,35)**

Kort tid efter at Jesus havde bispist mange mennesker i ørkenen sagde Han bl.a. :  
"Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer." (Joh 6,27)

For Hans tilhørere var henvisningen til mannaen i ørkenen indlysende. Den faldt nemlig fra himlen da jøderne befandt sig i ørkenen efter udvandringen fra Egypten; takket være dette brød havde folket kunnet overleve. Men Jesu tilhørere havde også en forventning om, at der skulle falde en "anden" manna ned fra himlen på Messias' tid.

Lidt senere fremstiller Jesus sig selv som det sande brød, der er kommet ned fra himlen, og som bør modtages i tro. Hans tilhørere kan ikke fatte det.

**"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste."**

Jesus ser sig selv som brød, og det er den egentlige bevæggrund til Hans liv på jorden: at være brød for at blive spist. Ja, Han ønsker at delagtiggøre os i sit liv, ja endda at forvandle os i Ham.

For så vidt er den åndelige betydning af Hans ord klart funderet i Det gamle Testamente. Men sidenhen bliver Jesu ord mystiske og vanskelige, når Han siger om sig selv: "Det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden" (Joh 6,51b) og "Hvis ikke I spiser menneskesønnens kød og drikker Hans blod, har I ikke liv i jer." (Joh 6,53)

Disse ord forarger og skræmmer mange disciple. Og dog er det den største gave, Jesus vil give menneskeheden: sit nærvær i brød og vin; en gave, der mætter sjæl som legeme og giver den fulde glæde gennem enheden med Ham. Når vi spiser dette brød, føler vi ingen anden sult. Alle vores længsler efter kærlighed bliver mødt af ham, der er selve kærligheden og sandheden.

**"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste."**

Dette brød ernærer os allerede i denne verden, men samtidig er det givet os, for at vi skal kunne stille den åndelige og materielle sult hos de mennesker, der omgiver os. Det er som regel ikke gennem eukaristien/nadveren, Kristus bliver forkyndt men snarere af de kristnes liv. Fordi de er næret af dette brød og Guds ord, forkynder de evangeliet med deres liv og deres ord, og derved gør de Kristus nærværende blandt mennesker.

Takket være dette brød bliver livet i det kristne fællesskab til Kristi liv. På denne måde bliver de kristne i stand til at skænke kærligheden og give Guds liv til andre.

**"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste."**

Når Jesus bruger brødet som billede, vil Han lære os den sande kristne måde at elske sin næste på.

Hvad vil det egentlig sige at elske? At elske vil sige at gøre sig til ét med enhver; gøre sig til et med alt det, de andre længes efter, også i de mindste ting; ting, der måske ikke betyder så meget for os, men som optager dem.

Jesus har givet os et fantastisk eksempel på denne måde at elske: Han blev brød for at gøre sig spiselig, for at gøre sig til et med alle, for at tjene, for at elske alle.

Lad også os blive et med andre. Det er kærlighed: at gøre sig til et på en sådan måde, at de andre føler sig næret, trøstet, opløftet og forstået.

**"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste."**

*Chiara Lubich (1920—2008)*

Tidligere udgivet i december 1992

*"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden, af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby*