



"Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i Hans kærlighed." (Joh 15,10)

Disse ord er taget fra Johannes Evangeliet. De udgør en del af den lange tale, som Jesus holdt til apostlene efter den sidste nadver (Joh 13,31- 17,26). Her bliver det klart, at overholdelsen af Hans bud får os til at forblive i kærligheden. Disse ord minder os om det foregående kapitel, hvor Jesus siger til sine apostle: "Elsker I mig, så hold mine bud;" (Joh 14,15). Her bliver det klart, at kærligheden til Jesus bør være bevæggrunden, roden til overholdelse af Hans bud. Herigennem opstår en vekselvirkning mellem kærligheden til Jesus og overholdelsen af Hans bud. Kærligheden til Jesus opfordrer os til at leve Hans ord mere trofast; og når vi efterlever Jesu ord, får de os samtidig til at forblive i Hans kærlighed. Og på den måde vokser vi stadig mere i kærlighed til Ham.

"Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i Hans kærlighed."

Det gælder altså om at forblive i Hans kærlighed. Men hvad vil Jesus sige os med disse ord?

Uden tvivl, at efterlevelsen af Hans bud er tegnet, ja, beviset på, at vi er Hans sande venner. Det er også betingelsen for, at Jesus til gengæld lover os sit venskab. Men Han vil også sige os noget andet, nemlig at efterlevelsen af Hans bud opbygger Jesu egen kærlighed i os. Det formidler til os den kærlighed, som vi ser i hele Hans jordiske liv: en kærlighed, der gjorde at Jesus og Faderen var ét. På samme tid drev denne kærlighed Jesus til at hengive sig for og være ét med alle sine brødre, især de mindste, de svageste og de udstødte.

Jesu kærlighed er en kærlighed, der helbreder ethvert åndeligt og legemligt sår, giver fred og glæde til ethvert hjerte, overvinder enhver adskillelse og genopbygger enheden blandt alle.

Hvis vi lever Jesu ord, vil Han leve i os og gøre os til redskaber for Hans kærlighed.

"Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i Hans kærlighed."

Hvordan skal vi så leve ordet denne måned'?

Dette skriftsted indbyder os til at leve et kristent liv, der ikke nøjes med en minimalistisk, lunken og overfladisk efterlevelse af Hans bud, men et liv der leves generøst.

Lad os i denne måned tage et af Hans ord, et af Hans bud og forsøge at efterleve det.

Eftersom Jesu nye bud ("Elsk hinanden, som jeg har elsket jer" - jf. 15,12) på en måde er hjertet i og sammenfatningen af alle Jesu ord, så lad os leve det radikalt.

Chiara Lubich

Tidligere udgivet maj 1994.

"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Det udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby.