

"Du skal elske din næste som dig selv" (Mark 12, 31).

Det er et af de evangeliske ord, der skal leves ud i praksis med det samme. Det er så klokkeklart - og krævende – at det ikke behøver forklaring. Men for at forstå dets styrke, kan det være godt at læse det i sin sammenhæng.

Jesus er ved at besvare spørgsmål fra en skriftklog - en sand bibelkender - som havde spurgt hvad det største bud var.

Et par år tidligere havde en af de store lærere, der den gang levede, Rabbi Shammaj, nægtet at udpege det største bud. Andre derimod pegede allerede på det centrale, nemlig kærligheden, ligesom også Jesus gjorde. Rabbi Hillel, for eksempel, formulerede: "Gør ikke mod din næste, hvad du selv holder for hadefuldt; dette er hele loven. Resten er blot kommentar."

Jesus henviser ikke kun til kærlighedens centrale placering, men sammenføjer kærligheden til Gud (jf 5. Mos 6, 4) og kærlighed til næsten til et eneste bud (jf 3. Mos 19, 18). Hans svar til den skriftlærde er nemlig: "Det første [bud] er, Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse."

"Du skal elske din næste som dig selv"

Anden del af dette ene bud er et udtryk for den første, kærligheden til Gud. For Gud er hver skabning betydningsfuld, og for at glæde Ham, for at vise Ham vores konkrete kærlighed, er der ingen bedre måde end at vi selv er hans kærlighed til alle. Ligesom forældre er glade, når de ser at deres børn har det godt sammen, hjælper hinanden, således er det også for Gud. Han er som en far og en mor for os – Han er glad, når han ser, at vi elsker vor næste som os selv, og således bidrager til enheden i den menneskelige familie.

I århundreder havde profeterne forklaret Israels folk, at Gud ønsker kærlighed og ikke slagtofre og brændofre (jf Hos 6, 6). Jesus minder os om profeternes ord, når han siger: "Gå hen og lær, hvad det vil sige: 'Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.'" (Matt 9, 13). For, hvordan kan du elske Gud, som du ikke kan se, hvis du ikke elsker din bror, som du kan se? (jf 1 Joh 4, 20). Vi elsker Ham, tjener Ham og ærer Ham i det omfang vi elsker, tjener og ærer hvert enkelt menneske, om det så er en ven eller fremmed, af vor egen eller af andre nationer, især de "små", de mest trængende.

Jesus henvender sig til alle kristne, med en invitation til at forvandle vor guds-dyrkelse til selve livet; at komme ud af vore kirker, hvor vi dyrker, elsker og priser Gud, for at nå ud til andre, så det vi har lært gennem bønner og fællesskabet med Gud bliver praktiseret.

"Du skal elske din næste som dig selv"

Og hvordan praktiserer vi så dette bud?

Først skal vi lære, hvad kærlighed er, og hvordan man elsker, og desuden skal vi rydde plads til øjeblikke af bøn; til 'kontemplation', til dialog med Gud, for i kærligheden lærer vi Gud at kende, Gud som er selv Kærligheden. Vi behøver ikke 'stjæle' tid fra vores næste, når vi er sammen med Gud. Det er snarere sådan, at vi forbereder os på at elske mere og mere generøst og tilpasset den enkelte. Og når vi vender tilbage til Gud efter at have elsket andre, bliver vores bøn mere autentisk, mere ægte. Alle de mennesker, vi har mødt, indgår så at sige, i vores bøn, for vi fortæller Ham jo om dem.

Dernæst skal vi vide hvordan vi elsker vor næste som os selv. Nu, hvor vores samfund bliver mere multikulturelt, og hvor vi møder folk fra meget forskellige kulturer, er udfordringen endnu større. De, der rejser til et nyt land, skal sætte sig ind i de nye traditioner og værdier; først derefter kan de forstå og elske det nye lands borgere. Det samme gælder for dem, der tager imod nye indvandrere, som ofte er desorienterede, og som kæmper med et nyt sprog, og med integrationsproblemer.

Men der er også forskel på mennesker af samme kultur, i deres egne familier, på arbejdspladsen og i samme kvarter. Ville det ikke være rart, hvis der var nogen, der ville lytte til os, hjælpe os med at forberede os til eksamen, finde et job, rydde op i huset? Vi skal bliver dygtige til at pejle os ind på andre, ved at være opmærksomme, ved at lytte oprigtigt, og ved at krybe under den andens hud.

Så livet byder lejligheder nok til på mange måder at praktisere:

"Du skal elske din næste som dig selv"

Og så skal vi huske, at denne sætning er grundlaget for den berømte "gyldne regel" (*'Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem'*), som vi finder i alle religioner.

Vi skal arbejde sammen om at skabe en ny tankegang, i hvilken vi værdsætter hinanden, beskytter mindretal, hjælper de mest sårbare. Kort sagt, hvor vi flytter fokus fra vor egne interesse til de andres.

Hvis vi alle virkelig var meget opmærksomme på at elske vor næste som os selv; hvis vi var optaget af ikke at gøre mod andre, hvad vi ikke vil have, de gør mod os; hvis vi ville gøre mod andre, hvad vi ønsker de andre gjorde for os, ville krige stoppe, korrupsion forsvinde, det universelle broderskab ville ikke være en utopi og kærlighedens fællesskab ville snart blive en realitet.

Fabio Ciardi

"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Den danske version af Livets Ord udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby