

“Guds rige er kommet til jer” (Luk. 11, 20)

Det var hvad jøderne på Jesu' tid havde ventet på. Jesus begyndte at forkynde om riget da han gik omkring i landsbyerne: “Guds rige er kommet nær til jer” (Luk 10, 9). Og så: “Guds rige er midt iblandt jer!” (Luk 17, 21)

I Jesus kommer Gud og bor midt blandt sit folk. Han tager selv hånd om historien med styrke og beslutsomhed, for at lede det til målet. Jesu mirakler er et tegn herpå. I den tekst der går forud, har han helbredt en stum og befriet ham fra djævelen, som har holdt ham fanget.

Sådan viser han, at han er kommet for at sejre over det onde, ethvert onde, og for at grundlægge Guds rige.

Det jødiske begreb 'Guds rige' betyder at Gud handler til Israels fordel, og befrier det fra alle former for slaveri og ondskab. Han leder det til retfærdighed og fred og fylder det med glæde. Det er denne Gud, som Jesus åbenbarer som en barmhjertig 'Fader', fuld af kærlighed og omsorg, der er lydhør over for enhver af sine børn.

Også vi har brug for at lytte til disse Jesu ord: “Guds rige er kommet til jer”.

Når vi ser os omkring, kan det føles som om verden er gennemsyret af det onde, og at vold og korrupsion har magten. Nogle gange føler vi os som en kasterbold mellem modsatte kræfter. Det er som om vi bliver overhalet af alt det, der sker. Vi føler os magtesløse over for krig og miljø-katastrofer, klimaændringer og økonomiske kriser.

Men det er netop her Jesu ord indbyder os til at tro på, at han har overvundet det onde, og at han er i gang med at forny jorden.

For 26 år siden, i marts 1990, talte Chiara Lubich til tusindvis unge mennesker og betroede dem sin drøm: “At skabe en bedre verden, som en familie, der tilhører en solidarisk verden, en forenet verden.”

Det synes som en utopi, den gang såvel som nu. Men for at denne drøm kan blive til virkelighed, inviterede hun disse unge til at leve i gensidig kærlighed, i visheden om at Jesus på denne måde vil være midt blandt dem; 'Kristus selv, den Almægtige, af ham kan vi vente alt'.

Ja, han er selve Guds rige. Og hvad er så vores opgave? At sørge for, at han altid kan være iblandt os.

"For", fortsætter Chiara, "han vil komme igen i verden, og samarbejde med jer, for, overalt hvor I er, kan han være til stede gennem jeres gensidige kærlighed og enhed. Han vil vise jer, hvad der skal gøres. Han vil lede og støtte jer. Han vil være jeres styrke, ild og glæde. På grund af ham vil verden omkring jer omvende sig til enighed, og enhver adskillelse vil opløses. Lev derfor denne indbyrdes kærlighed, udbred den til alle verdens afkroge, blandt alle slags mennesker, grupper og lande. Vær opfindsomme, men lad denne kærlighedens invasion og civilisation, som vi alle længes efter, blive en virkelighed. Dette er dét, I er kaldede til, ... så vil I se store ting." ¹

Kommentar af Fabio Ciardi (OMI)

¹ Uddrag af tale på international ungdoms festival (Genfest) i Rom, den 31. marts 1990.