



"Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt 28,20)

Matthæus begynder sit evangelium med at minde os om, at den Jesus, han skal til at berette om, er Immanuel, det vil sige Gud-med-os (jf. Matt 1,23). Matthæus afslutter evangeliet med at citere Jesu ord, hvori Han lover, at Han altid vil være med os, også efter at være vendt tilbage til Himmelen. Indtil verdens ende vil Han være Gud-med-os.

Jesus siger disse ord til disciplene efter at have betroet dem den opgave at gå ud i al verden for at forkynde evangeliet. Han var godt klar over, at Han sendte dem som får blandt ulve, og at de med det samme ville møde modstand og forfølgelser (jf. Matt 10, 16-22). Han ville ikke lade dem være alene om deres opgave, og derfor lovede Han netop i afskedens øjeblik, at Han ville forblive!

De ville ikke længere se Ham, ikke høre Hans stemme, ikke kunne røre ved Ham, men Han ville være tilstede midt iblandt dem ligesom før, ja mere end før.

Hvor Hans nærvær før havde været begrænset til et konkret geografisk sted, i Kapernaum, på søen, i bjergene eller i Jerusalem, ville Han fra nu af være til stede overalt, hvor Hans disciple var.

Jesus tænkte på alle, der må leve midt i en kompleks hverdag. Fordi Han er Kærligheden selv, tænkte Han: Jeg vil altid være hos menneskene, jeg vil dele deres bekymringer, jeg vil råde dem, jeg vil gå omkring med dem, gå ind i deres huse og forøge deres glæde med mit nærvær. Derfor har Han ønsket at blive sammen med os og lade os mærke Hans nærvær, Hans kraft og Hans kærlighed.

Lukasevangeliet fortæller, at disciplene "vendte tilbage til Jerusalem med stor glæde", efter at de havde set Ham fare til Himmels (jf. Luk 24,52). Hvordan kan det være?

De havde oplevet virkeligheden bag disse Hans ord.

Også vi vil være fulde af glæde, hvis vi virkelig tror på Jesu løfte: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Med disse ord markerer Jesus afslutningen på sit jordiske liv og begyndelsen på Kirkens liv, hvor Han er til stede på mange måder: i sit Ord, i eukaristien, i nadveren, i de fattige, de ringe, de udstødte ... i enhver næste.

I denne måned vil vi fremhæve en bestemt form for Jesu nærvær, den Han også selv talte om i Matthæusevangeliet, da Han sagde: "Hvor to eller tre er forenede i mit navn, der er jeg midt iblandt dem" (jf. Matt 18,20). Gennem dette nærvær ønsker Han at kunne være tilstede overalt.

Hvis vi lever, som Han befaler, især efter Hans nye bud om at elske hinanden, kan vi erfare Hans nærvær også uden for kirken, midt iblandt folk, dér hvor vi lever, overalt.

Det, Han beder os om, er, at vi lever i den gensidige kærlighed, at vi tjener og forstår hinanden og deltager i hinandens smerter, ængstelser og glæder. Det er en kærlighed, der dækker alt og tilgiver alt, og som er typisk for kristendommen.

Lad os leve sådan, så alle har mulighed for at møde Ham allerede her på jorden.

"Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Chiara Lubich

Tidligere udgivet i maj 2002

"Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden, af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby