

### **“Vær frimodige, jeg har overvundet verden” (Joh 16, 33).**

Med disse ord sluttede Jesus sin afskedstale, som han holdt for sine disciple ved det sidste måltid, inden han blev overgivet til dem, der ville slå ham ihjel. Jesus skulle til at forlade denne jord og vende tilbage til Faderen, mens disciplene blev i denne verden for at fortsætte hans arbejde. Ligesom Jesus, ville også de blive hadet, forfulgt, endda slået ihjel (jf. Joh 15,18-20 og 16,2). Deres mission ville blive vanskelig, ligesom den var den for Jesus. Han vidste hvad der ventede dem: “I verden har I trængsler”, havde han lige forudsagt (Joh 16,33).

“Vær frimodige, jeg har overvundet verden” siger Jesus. Men det siger han ikke kun til disciplene, men til alle kristne, der i århundreder ville gå i hans fodspor, og dermed også til os.

Og det er sandt nok. Selvom vi undervejs oplever mange glædelige stunder, mangler der heller ikke modgang. Det kan være uvished om fremtiden, mangel på arbejde, fattigdom og sygdom, lidelse på grund af naturkatastrofer og krige, vold i familien og i landene imellem. Og så er der de vanskeligheder vi møder, fordi vi er kristne: den daglige kamp om at være trofast over for Evangeliet, følelsen af afmagt i et samfund, som synes ligegyldigt over for Guds budskab, at blive hånet og ringeagtet, ja endda forfulgt.

Jesus kender det alt sammen. Han har som den første oplevet det på sin egen krop. Og derfor siger han:

### **“Vær frimodige, jeg har overvundet verden”**

Det er stærke og overbevisende ord, der næsten synes absurde. For hvordan kan Jesus sige at han har overvundet verden, når han selv senere bliver fængslet, pisket, dømt, og slået ihjel på den mest brutale og ydmygende måde? Det var da et nederlag!

Hvad vil det så sige, at Jesus sejrer? Det betyder at han opstår fra de døde: døden har ikke længere magt over ham. Jesu sejr er så mægtig og kraftig, at også vi får del i den: Han er til stede blandt os og han tager os med sig ind i den nye skabelse.

Men Jesu sejr stammer først og fremmest fra denne kærlighedsgerning, ja den allerstørste, ved at han har sat sit liv til for os. Det er i nederlaget Jesus sejrer helt og fuldt. Han har gennemtrængt dødens mørkeste afkroge, og dermed har han befriet os fra alt hvad der undertrykker os. Han har forvandlet alt det negative i os; både mørke og smerte, til et møde med Gud, som er Kærlighed.

Hver gang Paulus tænkte på Jesu' sejr blev han ude af sig selv af glæde. Hvis Jesus har overvundet enhver modstand, ja endda døden, kan også vi overvinde enhver vanskelighed ved Jesus: “For jeg er vis på, at hverken død eller liv (...), eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre” (Rom 8, 37 og 1. Kor 15,57).

Nu forstår vi Jesu indbydelse til at ikke at være bange for noget som helst:

### **“Vær frimodige, jeg har overvundet verden”**

Disse Jesu ord kan give os tillid og håb. Så selvom vi gennemlever svære situationer, kan vi være sikre på, at Jesus allerede kender dem, og har overvundet dem.

Når vi selv ikke har kræfter nok, er det ham, der lever og kæmper sammen med os.

Det betyder ikke, at livet bliver lettere og alt løser sig af sig selv. Jesus er sejrherre midt i lidelsens tragedie, midt i uretfærdighed, ensomhed og død. Nogle gange skal vi, ligesom Jesus og martyrerne, vente på Himmelen for at se den fuldendte sejr over det onde. Ofte er vi bange for at tale om Paradiset. Folk kunne tro, at vi bruger det som en slags rusmiddel for ikke at skulle se vanskeligheder i øjnene; eller som en undskyldning for ikke at bekæmpe uretfærdighed. Men håbet om at der findes en Himmel, og troen på opstandelsen er netop en kraftfuld stimulans for at imødegå enhver modstand, for at kunne støtte andre i deres prøvelser.

Hver gang vi møder vanskeligheder hos os selv eller hos vores næste, kan vi forny vores tillid til Jesus, som er til stede i os og blandt os. Han har overvundet verden og givet os del i sin sejr. Han åbner Paradiset, og han har forberedt en plads til os.

Sådan finder vi mod til at komme igennem enhver prøvelse. Alt kan overvindes i ham, som giver os kraft.

Fabio Ciardi