

«Ban Herrens vej, gør hans stier jævne» (Markus 1, 3).

Disse ord er henvendt til mig. Herren kommer, og jeg må være parat til at tage imod ham. Hver dag beder jeg: "Kom, Herre Jesus". Og han svarer mig: "Ja, jeg kommer snart" (jf. Åb 22, 17.20). Han står ved døren og banker på, beder om at komme ind (jf. Åb 3, 20). Jeg kan ikke lade ham stå uden for mit liv.

Indbydelsen til at tage imod Herren kommer fra Johannes Døbereren, som henvendte sig til datidens jøder. Han bad dem om at bekende deres synd og at vende om; at ændre deres liv. Han var sikker på, at Messias snart ville komme. Ville folket, som også havde ventet i århundreder, genkende ham, lytte til hans ord og følge ham? Johannes vidste, at man skulle forberede sig for at modtage ham, og inviterer derfor eftertrykkeligt:

«Ban Herrens vej, gør hans stier jævne»

Disse ord er henvendt til mig, fordi Jesus fortsat kommer, hver dag. Hver dag banker han på min dør, og jeg har ligeså svært ved at genkende ham som folk på Johannes Døberens' tid. Dengang kom Jesus i skikkelsen af en ydmyg tømrer fra Nazareth, en ukendt landsby. I dag viser han sig i skikkelse af en indvandrer, en hjemløs, en flygtning, en arbejdsgiver, en skolekammerat, et familiemedlem, eller i mennesker, hvor vi har svært ved at genkende Herren. Det er som om han skjuler sig i dem.

Hans blide stemme indbyder os til at tilgive, tilbyde venskab, ikke at gå på kompromis med en livsstil, der går imod Evangeliet. For hans stemme bliver tit overdøvet af andre stemmer, som opildner til had, egoisme og korrupsion.

Så kommer her billedet med stier, der skal jævnes. Det siger noget om de forhindringer, der står i vejen for at Gud kommer ind i vort hverdagsliv. Det er vist unødvendigt at komme med en liste over former for egoisme og andre synder i os, som gør os blinde for Guds tilstedeværelse og døde for hans stemme. Enhver af os ved udmærket hvad det er, der står i vejen for at kunne mødes med Jesus, med hans ord eller med mennesker, som han identificerer sig med. Så derfor kommer dette Livets Ord belejligt og henvender sig netop til mig:

«Ban Herrens vej, gør hans stier jævne»

Det betyder konkret, at ændre ('at jævne') den dom jeg har fældet over min næste, og som har gjort, at jeg ikke længere vil tale med ham. I stedet for skal jeg anstrenge mig for

at forstå ham, holde af ham og hjælpe ham. Eller det betyder at ændre ('at jævne') min adfærd, der har gjort, at jeg har brudt et venskab, har været aggressiv, har gået uden om loven. I stedet for må jeg være parat til at tåle uret for at redde et forhold, eller personligt gøre en indsats for at skabe åbenhed og broderskab dér hvor jeg er.

Livets Ord for denne måned kan virke hårdt og stærkt, men indebærer en frihed, der kan ændre mit liv; det indebærer en åbenhed over for Jesus, således at han kan leve i mig, og at han kan handle og elske gennem mig.

Hvis vi efterleve disse ord, kan der ske endnu større ting: Jesus kan blive 'født' iblandt os, i vores kristne fællesskab, i familien, på arbejde.

Johannes taler disse ord til hele folket: Gud "tog bolig iblandt os" (Joh 1, 14), iblandt sit folk. Derfor vil vi hjælpe hinanden med at 'jævne stierne' i vore relationer, fjerne enhver hindring, og være barmhjertige. På den måde kan vi sammen blive det hjem, den familie, der tager imod Gud.

Dét er Jul: Jesus vil finde en åben vej ind til os, og han kan blive iblandt os.

Fabio Ciardi